

Vangede Avis

En voksen kirke



Læs

de 12 midtersider
om Vangede Kirkes
50 års jubilæum



Myte-
vandring
1. marts

Trafiksnak
7. marts



Kirke-
jubilæum
17. marts

Vangedes Venners
generalforsamling
18. april



Læs denne gang om

Nyt fra Vangede • Vangedekalenderen
Råstofudvinding • Beauvais i Vangede
Redaktørens beretning
... og meget mere

Vangede Avis udgives af Trykkeren.dk
i samarbejde med Vangede Bycentrum.

Sats og tryk: Trykkeren.dk

Journalist: Helle Juul

Redaktør: Allan Andersen

Deadline til sommerens avis er den 8. maj 2024

50 års jubilæum

Halvtreds år lyder som lang tid; men det er så gammel Vangedes nye kirke er.

Selv om kirken er et sted, hvor man holder fast i traditioner, så er der løbende sket nye ting i Vangede Kirke; nye præster er kommet til, bygningen har undergået forskellige forvandlinger og livet i og omkring kirken er i forandring.

De 50 år har givet mange minder om familiens højtider, spejderlivet og mange har haft gode timer med frivilligt arbejde ved kirkens arrangementer.

Også nyt bliver fortid

I Vangede Avis er det jo tit fortiden vi ynder at beskrive og glædes over at dele jeres oplevelser i Vangede. Her har vi jævnligt kunne berette om oplevelser omkring den gamle kirke, men med 50 år jubilæum, er oplevelser i den nye kirke jo også fortid.

Jubilæer giver grobund for refleksioner, så vi vil benytte lejligheden til at høre, hvad du kan fortælle om livet i og omkring både den nye og den gamle kirke i Vangede.

Både borgere, der stadig bor her og dem der er flyttet fra Vangede, fortæller, at de husker og mindes den gamle kirke. Også de gamle spejdere fra den tid mindes med glæde deres oplevelser i deres lokaler i den gamle kirke. Så føles 50 år alligevel ikke som så langt tilbage.

Kunne vi få dig til at dykke ned i minderne og måske finde billeder frem fra dine personlige højtider i en af kirkerne. Kan du huske nogle af dine forældres beretninger fra kirkerne, om præsterne eller om andre ansatte? Hvordan var din dåb? – ja, her skal du nok igen trække på dine forældres beretninger. Hvordan oplevede du din konfirmation? – både forberedelsestiden, selve konfirmationen og den efterfølgende festlighed. Blev du gift i en af Vangedes kirker vil vi også gerne høre om, hvordan du oplevede det. Har du måtte tage afsked med en kær, så fortæl gerne om din oplevelse omkring dette. Alle små og store beretninger er velkomne. Fortæl også gerne om, hvordan du og din familie gør og har gjort brug af kirkerne og deres muligheder i Vangede gennem årene helt fra 1926.

Skriv gerne til os på vores mail avisen@vangede.dk. Du er også velkommen til at komme forbi med dit skriv, og har du billeder vil vi meget gerne låne dem til skanning, så de kan bruges i kommende Vangede Aviser og måske bøger om kirkerne.

Med ønske om et godt jubilæum
Susanne og Allan



Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Va

Nyt år – ny Vangedekage



Er der nogen det har et bud på en Vangedekage 2024?

Hanne Wisbom stod for Vangedekagen 2023, der er en mængde/makron/hindbær-kage, som rigtig mange har smagt. Kagen er sød, men med kant og afspejlede på den måde Vangedes beboere.

Nu skal vi have en Vangedekage 2024. Sidste år var der mange, der gerne ville være smagsdommere, og Today's Special var ofte mødestedet for prøvesmagninger.

Kunne du tænke dig at komme med et bud, så bare kom i krig med bagningen og send os en besked på avisen@vangede.dk. Vi vil jo godt have Vangedekage 2024 klar, til Vangede Venners generalforsamling d. 18. april.

Kirkebakken

Vi har længe ønsket et navn til plænen bag Charlotteklubben. Det er der vi holder mange af vores fester og arrangementer,

og når man skal fortælle, hvor festen skal være, er det bare ikke særlig mundret at sige eller skrive "plænen bag Charlotteklubben". Vi har overvejet at lave en konkurrence, hvor vangednitterne kunne komme med deres besyv, men lejligheden har aldrig budt sig på tidspunkter, hvor vi har haft overskud til det.

Vi sidder tit og roder med



gamle dokumenter, for at blive klogere på vores landsbys historie; i den forbindelse dukkede navnet kirkebakken op. Det var selvfølgelig mens der var en kirke tæt på, men vi tænkte, at det da var et godt navn. Der kan selvfølgelig opstå tvivl, hvis man tror at det ligger i nærheden af den nye kirke.

Vi er begyndt at bruge det, når vi taler med andre, og ind til videre er der ingen, der har protesteret eller undret sig højt.

Men hvad synes du? Er det, det vi gør, eller har du et bedre forslag? Skriv til os på avisen@vangede.dk

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, 2820 Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr. email: avisen@vangede.dk. Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der tages forbehold for trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.



Jeg er stolt over, at have bedt om hjælp. Jeg har været optimistisk og tænkt, at det skulle nok gå. Jeg er ikke længere slave af cigaretterne og det var nemmere end jeg troede.

E-kvit app'en viser, at jeg ikke har røget de 10 cigaretter om dagen, jeg plejede. Jeg har nu været røgfri i 3 mdr. 27 timer og 22 min og sparret 3.357 kr. (18. dec. 2023). Og det er min søn meget glad for. Anders Ingemann Christoffersen, 41 år

Læs om rygestop på side 17

Årsmøde i SuperBrugsen Vangede

SuperBrugsen Vangede inviterer medlemmerne til at sætte retning for butikken og det lokale fællesskab. Det sker på årsmødet mandag d. 22. april i Vangede Kirkes mødelokale. I forbindelse med mødet vil der være et lille traktement.

SuperBrugsen Vangede er ejet af medlemmerne, og derfor har du som medlem en stemme, der giver dig mulighed for at vælge butikken bestyrelses, som du også kan inspirere, eller måske selv stille op til. Du skal blot have et Coop-kort (enten fysisk eller digitalt i Coops app) og være tilknyttet butikken som medlem.

Lokale kræfter bag butikken

Bestyrelsen består af frivillige lokale kræfter, som er valgt af medlemmerne. Bestyrelsen arbejder for at sikre et stærkt, lokalt fællesskab – ofte i samarbejde med andre lokale foreninger og ildsjæle. "Vi glæder os til at møde rigtig mange af vores knap 6.000 medlemmer på årsmødet. Vi er en ny bestyrelse på 6 personer, som fra midten af 2023 har genstartet gamle traditioner og fremadrettet vil arbejde på endnu flere arrangementer og samarbejder på tværs af vores dejlige bydel. Vil du høre mere om bestyrelsens arbejde, kan du komme i forbindelse med mig via uddeler Nicolaj Mathiesen", siger Carsten Daugaard, der er formand for bestyrelsen.

Sådan kommer du med og får indflydelse:

- Som medlem kan du tilmelde dig i butikken eller i Coop app'en. Husk dit medlemskort eller Coop app'en.
- Bruge mødet til at få svar på dine spørgsmål og til at komme med dine idéer til Coop og din butik

Torsdag d. 18. april

Vangedes Venners Generalforsamling

Hermed indkaldes medlemmerne til Vangedes Venners generalforsamling i Café Caféen, Vangede Bygade 45 Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på vangedesvenner.dk

Der bydes på smørrebrød og en genstand. Der serveres kaffe/the under generalforsamlingen. Det er muligt at købe andre drikkevarer i Caféen før mødes start

Medlemmer kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen senest den 4. april. Forslag skal afgives skriftlig

Der fremsendes indkaldelse til de medlemmer, der er tilmeldt nyhedsbrev

Nærmere information kan ses på Vangedes Venners hjemmeside og på opslag i Café Caféen fra d. 21. marts



Mytevandring

1. marts 2024



Kom en tur rundt i Vangede og mød det troldtøj og de sagnfigurer, der har huseret. På turen får vi fortalt om lygtemænd, mosekonen, slattenpatter og flere andre mytefigurer – og hvis vi er heldige, får vi dem også at se. Turen tager ca. en time og kan godt være lidt uhyggelig, men vi tager vores forholdsregler, så vi håber ikke, at nogle på turen bliver bjergtaget, ellevilde eller på andre måder fanget af væsenerne. Vi slutter af med lidt suppe. Arrangementet er ikke velegnet for dårligt gående.

Vi går i hold af ca. 15 og sender første hold af sted kl. 18.15. Vi starter foran Café Caféen, Vangede Bygade 45. Ind til videre har vi tre tider at vælge mellem, men alt efter interesse kan der komme flere tider til.

Tilmeld dig på vangede.dk

Ved tilmeldingen skal vi have jeres navn, tlf. og mail. Vi skal også vide, hvor mange I tilmelder og om I ønsker at gå kl. 18.15, 18.25 eller 18.35. Alle tilmeldte får besked

- om hvilket tidspunkt I skal med på turen
- om turene er overtegnet
- om vi har måtte flytte jer til et andet tidspunkt

I kan vente i Café Caféen til det bliver jeres tur eller I kan se bibliotekets myteudstilling

I tilfælde af dårligt vejr bliver arrangementet aflyst; I vil få besked pr. mail – hold også øje med vangede.dk og vangedesvenner.dk.

Støttet af Gentofte Kommune

På biblioteket vil der være en udstilling om **Myter og Sagn**. Der vil være mulighed for at låne bøger, film og spil om emnet for både **børn og voksne**. Det er også muligt d. 1. marts at **farvelægge** en mytetegning, som kan pynte derhjemme eller på biblioteket

Arrangeret af



Vangedes
Venner

tak for hjælpen til

Charlotteklubben, DUI og
Vangede FritidsCenter



Per Hans Jeppesen er gået bort

Det er med sorg, at jeg kan meddele, at vort kære medlem i Seniorklubben og i GVI Per Hans Jeppesen født den 9. juli 1934, stille er sovnet ind fredag den 5. januar 2024.

Det er svært at tænke på, at Per ikke længere er iblandt os. Per Hans spillede hele sin ungdomstid og senere sin seniortid i GVI, som målmand på GVI's 1.hold.

Efter 1.holdskarrieren, spillede Per Hans i en årrække oldboysfodbold. Senere blev Per valgt ind i Oldboys bestyrelse, og via sit lederarbejde der, fik tildelt årets lederpokal i 1999. Per Hans var elektriker af profession, og når der skulle laves elektricitet til de hedengangne sommerfester, stillede han altid villigt op.

Per Hans du vil blive savnet.

Vore tanker i denne svære stund går til de efterladte.

Æret være hans minde!



Claus Lerche

Bisættelse foregik fra Vangede Kirke d. 12. januar

Vi har modtaget meddelelsen og foto fra Per Hans datter Lone Poppe Jeppesen

Trafikken i Vangede

Torsdag den 7. marts kl. 19
i Café Caféen, Vangede Bygade 45

Kom og hør om trafikgruppens arbejde. Kom med dit input til hvor det kan/skal gøres bedre, kom gerne med konkrete ønsker til trafikændringer i Vangede.

Mødet er indkaldt af Vangedes Venners Trafikgruppe ved tovholder Leif Erritsø



Trafikgruppen ser på trafikforhold i Vangede og kommer med forslag til forbedringer.

Vores emner spænder vidt: Fra placering af bump og busstoppesteder over udformning af veje, stier og kryds til bus- og cykelruter.

Vi holder møder med Gentofte Kommunes Park og Vej, hvor vi fremlægger vores forslag og får en god trafiksnak med forvaltningen.

Har du lyst til at deltage i Trafikgruppen er du velkommen.

Kontakt os, hvis du har et emne, vi skal tage op; send en mail til vvtrafik@gmail.com

Du kan også finde os på Vangedes Venners hjemmeside

Glæden ved at være besøgsven?

Af Korri Højberg, foto Niels Hansen

Mange ældre har mistet deres venskreds og familie. Børnene bor måske langt væk eller har travlt i hverdagen. Derfor savner nogle et pust udefra i form af et besøg, hvor man bare hygger sig, vender "verdenssituationen" eller går en tur.

Jeg har selv været besøgsven fra ca. 2015, hvor jeg har haft fem "værtinder". De har været med forskellig mobilitet og interesser, men alle besøg har været meget givende.

Hos Inger skulle vi have en smøg og et glas rødvin, mens vi snakkede om alt og intet.

Hos Bente, som jeg nu besøger på 3. år, får vi cappuccino og kage, men vi snakker om minder og nært og fjernt – og slutter af med et spil Scrabble.

Man bestemmer selv, hvor ofte og hvor længe, besøget skal vare – og også, hvad man vil byde ind med.

Jeg er besøgsven i Ældre hjælper Ældre, vi har hjemme i Idé-Huset, Stolpehøj 150, 2820 Gentofte. Tal med Anita Enkebøll på tlf. 28 52 65 99.

Vi håber, du har lyst til at melde dig som frivillig besøgsven!

Og du risikerer kun, at få en ny ven/veninde.



Kiki og jeg er på besøg hos Inger

Hairlook
salon

DROP IN eller book online på
hairlooksalon.dk

Åbent man-fre 10-18, lør 9-16

Vangede Bygade 92
Tlf. 61 10 19 18

Kom og vær med

Floorball for kvinder 60+
Hver onsdag fra klokken 13.30 til 15.00 i gymnastiksalen i Nymosehave, Stolpehøj 150. Deltagerbetaling er cirka 100 kroner årligt. Tilmelding ikke nødvendig – mød bare op.
Kontaktperson: Lise Therkelsen.
Mail: lise.gentofte@mail.tele.dk

Idéhuset

- hvor ældre hjælper ældre i Gentofte

- IT datastue*
- Træværksted*
- Sikkerhedsopkald**
- Besøgsvenner**

*Kontingent kr. 200 årligt
**Ingen kontingent

Stolpehøj 150
2820 Gentofte/39400560
idehuset-vangede.dk

Gåtur
hver lørdag kl. 11-12

– Vi mødes ved Café Caféen, Vangede Bygade 45 og går ca. en time.
Få et gå-kort, og når du har 10 stempler giver caféen en gratis kop kaffe.

Læs om vores ture og se billeder på gåturs-bloggen
vgaatur.blogspot.dk

SuperBrugsen Vangede

Vinaften

- Torsdag d. 21. marts kl. 19
- Vi skal smage 10 vine i de to kategorier: 'Forår' og "Vine, du ikke ved, SuperBrugsen har".
- Tilmelding er nødvendig og kan foretages ved henvendelse i butikken fra mandag d. 4. marts.
- Vi har plads til ca. 50 gæster.
- Afholdelsessted vil fremgå af opslag i butikken samt ved tilmelding
- Prisen er for medlemmer af Coop kr. 75 og for ikke-medlemmer kr. 100



Vores medlemmer inviteres til

ÅRSMØDE

i SuperBrugsen Vangede

Mandag d. 22. april

i Vangede Kirkes mødelokale.

I forbindelse med mødet vil der være et lille traktement.

Læs mere side 2



Tilbud fra slagteren

Hver fredag i hele marts har Steen og Mathis tilbud på vores populære Krogmodnede kød
Normalpris: pr. kg. kr. 490,-

Tilbudspris
390,-
pr. kg

Super
Brugsen

SuperBrugsen Vangede • Vangede Bygade 61 • Tlf. 39 48 17 10

Åbent mandag-fredag 8.00-20.00 og lørdag-søndag 8.00-19.00



Fastelavn i Vangede

På trods af vinterferie var ca. 70 børn dukket op til tøndeslagning i Vangede. Stor tak til DUI som sædvanen tro stod for afviklingen af Fastelavnsfesten i Vangede med opbakning fra Charlotteklubben.

Ligeledes tak til Super Brugsen for sponsorering af fastelavnsboller og Netto for sponsorering af kakaomælk.

Fastelavn i Vangede er arrangeret af Vangede Bycentrum (se bagsiden af avisen)



Din livshistorie, din egen roman, materiale om din hobby, sport eller andet, så hjælper vi dig gerne med at få det sat pænt op og trykt i bog- eller hæfteform.

Få din historie som hæfte

Dit liv på tryk

Du kan få leveret
i små oplag

En bog med hårdt eller blødt omslag, hvis du har en lang historie og/eller mange billeder



trykkeren.dk

Trykkeren.dk · Snogegårdsvej 49 · 2820 Gentofte
kontakt@trykkeren.dk · 39 65 74 41



Vi sælger mest for 11. år i træk!*

1

✓ 2013 ✓ 2014 ✓ 2015 ✓ 2016
✓ 2017 ✓ 2018 ✓ 2019 ✓ 2020
✓ 2021 ✓ 2022 ✓ 2023

danbolig

129
solgte

danbolig
Gentofte & Vangede

2

45
solgte

Anden lokal
mægler

3

44
solgte

Anden lokal
mægler

4

38
solgte

Anden lokal
mægler

5

33
solgte

Anden lokal
mægler

*Solgte boliger totalt for mæglere beliggende i 2820 Gentofte i perioden 31.12.2022 til 31.12.2023. Kilde boligsiden.dk pr 14.01.2024.



danbolig

SAMARBEJDER MED NORDEA

Brogårdsvej 137 · Tlf. 39 40 80 90
gentofte@danbolig.dk



Råstofudvinding i Vangede

Grusgravning og grusgrave i Vangede

Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, lokalhistorisk medarbejder

Grusforekomster er tilknyttet istidsaflejringer, idet smeltvandet fra de store ismasser sortererede, således at sten og

grus aflejredes først, mens sand og ler senere blev sedimenteret. På Sjælland forekommer gruslag i mindre

mængder end i Jylland. Grus er en vigtig bestanddel af beton, og grus anvendes også som fyld under veje.



Udsnit af fæsningskort p8 SV i oprindelig målestok 1: 10.000 og med kurveækvivalens 1 meter. Man ser den store Vangede grusgrav mellem Vangede landsby og Brogården og de mindre grusgrave på Vintappergården, Stolpegårdens og Ørnegårdens jorder. Grusgravning på Gammelmosgårds jorder er ikke påbegyndt.

Københavns nærmest umættelige forbrug gjorde, at de nærmeste grusforekomster blev udtømte. Vangedes grusgrave var stort set tomte omkring 1920. Hvis man vil se grusgrave i funktion er der mellem Lunge-Uggerløse og Slangstrup stadig store grusgrave. Vangede lå ved alfarvej, og transporten foregik ad Lyngbyvejen.

Vintappergårdens grusgrave

Grusgravningen begyndte her i 1891, hvor man fandt gruslag ca. 500 meter nordvest for Vintappergården vest for søen. Året efter fandt man et gruslag umiddelbart vest for gården. Disse to grusgrave var storleverandør til byggeriet i København blandt andet til Vestre Fængsel. Da grusgravsområdet skønnedes tømt omkring 1919 blev ruområdet overtaget af Gentofte Kommune. Da man i årene 1927 til 1936 anlagde Mariebjerg Kirkegård blev de to grusgrave omfattet til urnegrave efter idé af Gudmund Nyeland Brandt (1878-1945), der designerede kirkegårdens beplantning og udformning.

Boligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

billedindramning
drivhusglas
solfilm
brusenicher
sikkerhedsglas
energiglas
facadeglas
spejle

Glarmesterfirmaet

Torp Glas

Mesterlodden 16
2820 Gentofte

29 28 57 60

www.torpglas.dk

Kvalitetshåndværk siden 1902

Bemærk
Ny
adresse

- ✓ Fordybelse
- ✓ Sjov
- ✓ Fest i

Vangede

vangedesvenner.dk

Bliv medlem og hold dig orienteret om, hvad der sker i din by



Today's Special
Lav din egen
gavekurv



Vi hjælper selvfølgelig
Vangede Bygade 56
23 44 17 90



Holmehaven fungerede i 1917 som filmkulisse, idet den tidligere grusgravs sandbund var et ørkenlandskab, og mod vest var en kulissey. Kilde LAGK

Stolpegårdens og Ørnegårdens grusgrave

Grusgravene her stammer fra 1852; de lå praktisk for transport og blev ret hurtigt tømt for egnet grus. Stolpegårdens grusgrav lå omkring 500 meter nord for Stolpehøjene, mens Ørnegårdens grusgrav lå umiddelbart nord for gården. Disse to grusgrave var tømt omkring 1910 og var ret dybe. Der fandt anvendelse for deponering af uhumsk affald fra dagrenovation sat bygge- og haveaffald. Da forbrændingsanstalten fra 1931 overtog husholdningsaffaldet fortsatte man med deponi af øvrige affaldstyper. I vore dage findes der en afdeling af NOVO-Nordisk ovenpå den tidligere losseplads.

Vangede grusgrav

Grusgraven i Vangede lå mellem landsbyen og Lyngbyvej og havde umiddelbart de største grusforkomster. Omkring 1917 var der ikke mere grus; Nordisk Film A/S fik den idé at bruge grusgraven som location til filmen "Mod lyset", hvor Asta Nielsen (1881-1972) havde hovedrollen. Man opbyggede en kulissey af brædder, og filmens clou var, at hele byen brændte ned. Der deltog mange vangedenitter som statister i denne stumfilm.

Senere blev den nu helt tilgroede råstofgrav overtaget af Gentoft Kommune i 1953 og omdannet til parken Holmehaven; kendt i Vangede som 'Dalen'. I

vore dage er her et boldbur, en lille skaterbane og en 'Skovfitness-bane'. Vangede Fritidscenter er nabo til Dalen, og børnene herfra har stor glæde af det grønne område.

Gammlemosegårds grusgrave

Også på Gammlemosegårds jorder har der været gravet grus. Den første grusgrav lå 250 meter sydøst for gården, mens den senere bredte sig helt over Nybrovej, hvor HF Solvang og HF Knæbjerget nu ligger. Den anden grusgrav lå mellem Lille-mosevej og Gammlemosevej. Disse grusgrave åbnede omkring 1910 og lukkedes først omkring 1940. Vejnavnene Sandtoften og Grusbakken fortæller om denne epoke af råstofudnyttelse i vores kommune.



Familie stillet op til fotografering i Vangede Grusgrav omkring 1900. Kilde LAGK

"få sagt ordentligt farvel"



Vangede Begravelser
Din lokale bedemand

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

Nymose Dyreklinik



Dyrlæge
Fawzy Morcouc

Vangede Bygade 128 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 76 00 77

- Kirurgisk og medicinsk behandling af hunde, katte, fugle og mindre husdyr.

Konsultation efter aftale

- Tandbehandling, røntgen-diagnostik og hjerteundersøgelse med EKG.

Åben konsultation

mandag-fredag 12.00-17.00
onsdag 12.00-18.00

- Fodersalg.

Døgn- og weekendvagt tlf. 39 76 00 77



Juletræ med hofteskade

Af John Stefan Olsen

For mig var Vangede Kirke i 1950'erne og 60'erne noget helt særligt. Måske ikke selve kirken, selvom min far og mor af og til tog mig med en søndag formiddag, hvor enten pastor Torm eller Windfeld-Hansen fremsagde bibelens ord, som ikke rigtig bed på en 8-årig, men stemningen sådan en formiddag, hvor de voksne efterfølgende gav hånd og lettede på hatten og ønskede hinanden og præsten en god søndag gjorde godt. Der var noget landsbyagtigt over det. Noget tryk. Kirketjeneren Ejnar bimlede med klokkerne og sørgede i øvrigt for, at alt var klappet og klart og de korrekte salmenumre sad, som de skulle på tavlerne i kirken.

Ejnar Christiansen boede sammen med sin skønne kone Anna-Lise i det stråttækte hus på Vangede Bygade, der hvor Charlotteklubben nu holder til. For mig var han først og frem-

mest "Akela". Den kloge gamle ulv og leder af ulveflokket. Jeg var nemlig ulveunge fra 1958, og Akela var min helt. Jeg hed Hathi, som var navnet på den kloge gamle elefant, hvilket måske ikke ramte helt rent til en dreng på halvanden meter.

Mellem kirken, Ejnars hus og præstegården samt den gamle skole var den store plads. Her foregik rigtig mange ting. Kirken og menigheden var et samlingssted for mange mennesker. Der blev samlet penge ind til gode formål og til spejderne i Vangede. Det var en meget ambitiøs trop, som vandt mange konkurrencer og var kendt på landsplan. Da jeg var færdig med at være den kloge gamle elefant, blev jeg spejder og kom i patruljen "Blodøkser", der havde en af pastor Torms sønner, Knud, som leder. Vi havde lokale i kælderen under alteret i kirken. Her holdt vi møder om

aftenen, og det skete en gang eller to, at vi sneg os op for at smage på altervinen, men det er en hemmelighed, som ikke skal videre. Spejdertroppen hed Thingvalla – inspireret af de islandske sagaer og patruljenavnene stammede også fra dem. Der var Ormstunger, Njalsøner og flere andre. Med store drenge som ledere, vi andre så op til. Der blev krævet meget. Der var vandreture med fuld oppakning. Vi sov i det fri under et par nødtørftigt sammenbundne grene. Eller lånte et høløft på en gård i omegnen af København.

Juletræssalg

Hvert år solgte vi juletræer på pladsen ved kirken. Jeg deltog virkelig meget, og elskede at vise juletræerne frem og køre dem ud med vores kærre til folk, der altid blev glade. Tit stod små børn i døren med øjne optændt af juleglæden. Og vi var heltene, der kom med dem. Jeg husker, jeg stod sammen med en spejder, der hed Helge. Han var lidt ældre end mig, men vi havde det sjovt. Vi fik den ret tarvelige idé, at se, hvem der kunne sælge et træ, som havde et kedeligt knæk i stammen, som vi kaldte træet med hofteskaden. Vi vædede en gang røde pølser til aftenmaden. Kunsten var at dreje træet, så det virkede som om, man drejede det rundt, men man fulgte selv med. Jeg vandt væddemålet, da en familie købte træet. Helge måtte give pølser. Men da træet skulle bringes ud, fik jeg dårlig samvittighed. Tænk hvis børnene græd, når de



så det, og forældrene ville skælde ud og kalde mig en svindler. Jeg måtte gå til bekendelse hos en af troppens ledere, Uffe Torm, som var et skønt menneske. Vi fik byttet træet ud, og det med hofteskaden måtte lade livet og endte som pyntegran. Om jeg måtte bøde til Helge for hans udgift til pølser, kan jeg heldigvis ikke huske. Men det gik godt med juletræssalget og sommeren efter kunne hele troppen sætte kursen mod Söderåsen, i Skåne, hvor der skulle være sommerlejr. Vi gik derover med vores kærre og havde en fantastisk lejr. Afgang var naturligvis fra kirken, hvor den lokale presse var dukket op, for at fortælle historien om spejderne fra Vangede, der skulle gå den lange vej til Skåne.



De to seje spejdere Helge Juliusen og Jan Kejser foran kirken med kærre på vej på fodtur. Foto Gentofte Lokalarliv



Allerede i 1930'erne var der fester ved Vangede Kirke. Her er der stillet op med boder i gården mellem kirken og menighedshuset. Bygninger i midten af billede er den gamle toiletbygning fra da bygningerne var Vangede skole. Her hvor kirken har overtaget bygningerne er halvdelen af bygningen ændret til vaskehus.

Gør det ondt?

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

- Behandling af smerteproblematikker – bl.a. myoser, slidgigt, ischias, piskesmæld, spændingshovedpine, smerter og hold i nakke, skuldre, lænd m.m.
- Behandling af inkontinens
- Pilates – individuel- eller holdtræning
- Og meget mere

Læs mere på

www.gentoftefysioterapi.dk



FYSIO
DANMARK
Gentofte Fysioterapi

Gentoftegade 52, 2.sal | Tel 39 68 21 24 | Info@gentoftefysioterapi.dk
2820 Gentofte | Fax 39 68 21 66 | www.gentoftefysioterapi.dk

Dine kirkeoplevelser

Her starter Vangede nye Kirkes 50 års jubilæums-indlæg. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med det.

Vi er i gang med at indsamle materiale fra både den gamle og nye kirke, så vi håber, at du kan lokkes til at gå i dine gemmer og se om, der skulle være billeder fra oplevelser i og omkring kirkerne. Kom også rigtig gerne med fortællinger om dine minder fra kirkerne.

Send dem gerne pr. mail til avisen@vangede.dk eller kom forbi redaktionen på Snogegårdsvej 49 – ring gerne og aftal tidspunkt.

Allan og Susanne · Vangede Avis



Vangede Kirke 50 år



Vangede Kirke fylder 50 i år. Eller den nye Vangede Kirke fylder 50 år. Hvor de fleste kirker i Danmark er fra middelalderen, er vores kirke nu midaldrende. De fra Vangede, der selv er midaldrende og lidt til, kan nok huske den gamle Vangede Kirke, der lå, hvor Vangede Bibliotek nu ligger. Vi møder i hvert fald jævnligt folk, der er blevet konfirmeret og viet dér.

I det hele taget møder vi mange mennesker, der er glade for og gerne fortæller deres historie med Vangede Kirke – og dermed fortæller kirkens historie, både den gamle og den nye. Vi præster har kun været med de seneste otte år, så vi er stadig de nye og kan stadig huske hvor overvældende mødet med Vangede var.



Kirken, sognet, menigheden og kvarteret er i den grad med til at skabe hinanden. Spejderne sælger juletræer, basaren holder loppetov og foreningerne læner sig op ad hinanden og mødes i Bygaden bl.a. til festivalen. Uden mennesker ville kirken være en kolossal bunke mursten, men det er ikke dem vi fejrer i år. Det er livet indenfor og udenfor de massive mure. Det var ikke let at få dem på plads, murstenene, og i dette lille indstik kan du læse om selve bygningens tilblivelseshistorie, som ikke sluttede i 1974, men er levende. Løbende er der kommet mere til, fx klocketårn, kontorfløj og lyskors, ligesom nye aktiviteter og gode medarbejdere, der dagligt sikrer at kvarteret har en åben, engagerende og nutidig kirke, hvor det er rart at komme for alle.

Vi fejrer 50 års-fødselsdagen med en stor fest d. 17. marts, som er selve dagen, hvor kirken blev indviet.

Festen begynder med en gudstjeneste kl. 10.00. Helsingørs biskop Peter Birch går på prædikestolen og derefter byder menighedsrådet indenfor i kirkens lokaler, hvor der, som det er skik og brug i Vangede Kirke, bliver serveret nogle gode sager.

Alle er meget velkomne til at være med, og vi håber at se mange af de mennesker, der gennem årene har lagt vejen forbi kirken, om det har været i det daglige, i forbindelse med gudstjenester, sykkreds eller babysalmesang – eller nogle af livets store begivenheder, om de har været glædelige eller sorgfulde. Vi glæder os til at se jer.

Det bliver selve dagen, men gennem hele året fejrer vi det runde jubilæum med en række festlige arrangementer. Flere af dem er nævnt på de næste par sider, men hold også øje med kirkens hjemmeside, facebook og udhængsskabene, for som altid kan man aldrig være sikker på hvad der sker i Vangede. Overraskelser er både i festens, kvarterets og i Guds Ånd.

Det er en fornøjelse at være præst i Vangede. Mange mennesker før os har lagt et kæmpe arbejde og engagement i at skabe gode rammer for forkyndelse og fællesskab her – vi glæder os til årene, der kommer.

Gud i vold.

Kasper Morville og Camilla Munch





Formanden

Siden Vangede Kirke blev indviet den 17. marts 1974 har kirken og fællesskabet der, været en stor del af mit liv. Jeg var netop fyldt 20 år dagen før, og jeg husker tydeligt de nye røde gummistøvler og den blå indiske "slå om" nederdel, jeg var iført den søndag, kirken blev indviet – måske ikke lige den rette påklædning til sådan en anledning, men sådan var livet som ung i 1974. Og så husker jeg tydeligt Stiftsamtsmandens fine trekantede hat med fjer.

Jeg blev hurtigt involveret i kirkens frivillige arbejde, i mange år sad jeg i "Styrelsen for det frivillige arbejde i Vangede Sogn", hvor vi arrangerede juletræsfester, kirkefrokoster, fastelavnstester, medarbejderfester, foredragsaftener m.m. Alt det sjove, det festlige men alt sammen noget der tog en masse tid, og i dag fortæller mine voksne sønner grinende historier om, hvordan de har tilbragt mange timer af deres barndom i en barnevogn på loppetorvet, legende på scenen i mødelokalerne eller parkeret i en papkasse på gulvet eller den jul, hvor juletræsfesten fik 100 ekstra uventede gæster – flygtninge fra Bosnien som boede i gymnastiksalene på den tidligere Mosegårdsskolen – og efterfølgende måtte sønnerne bruge juleferien på at hjælpe mig med at samle tøj og legetøj ind til disse flygtninge.

Efter jeg havde vist "at jeg kunne noget" i Styrelsen, blev jeg spurgt, om jeg ville stille op til valg i menighedsrådet. Det ville jeg gerne, skønt jeg altid havde ment, at vi i Styrelsen havde mulighed for at lave alle de sjove og festlige aktiviteter, hvorimod

arbejdet i menighedsrådet handlede om det lidt mere kedelige arbejde som ledelse, mursten og økonomi.

MEN sådan kom det ikke til at gå! Nogle i det siddende menighedsråd mente, at det var bedre at få valgt min ægtefælle ind i menighedsrådet, da han havde en titel i kraft af sit arbejde, og jeg havde "bare" uddannelse som pædagog. Det var i den tid, hvor pædagoger ikke havde særlig stor status i samfundet og altid gik med lilla ble på hovedet.

Efter mange år i Styrelsen syntes jeg, at jeg var tømt for gode idéer, og i 1995-96 trådte jeg ud af Styrelsen. Men jeg kom ikke til at gå "ledig" i mange måneder, før jeg blev opfordret til at træde ind i menighedsrådet, og nu var jeg åbenbart blev god nok, og jeg er her stadig! Jeg har gennem årene haft tillidsposter i menighedsrådet som kontaktperson, næstformand og nu på 6. år posten som formand.

Vangede Kirke har gennem alle årene fyldt rigtig meget i mit liv. Det er her i kirkens fællesskaber jeg har fundet omsorg og støtte, både når livet bød på modgang og medgang. Her har jeg altid fundet hjælpende hænder, lyttende ører og personer at støtte mig op ad.

Fællesskaber på alle leder og kanter er så vigtige for os mennesker, og mit fødselsdagsønske for Vangede Kirke er, at rigtig mange af jer, der kommer i Vangede Kirke også vil føle, at I her finder mulighed for at blive en del af et livgivende og inkluderende fællesskab.

Hjertelig tillykke med 50 års fødselsdagen til Vangede Kirke og til livet i og omkring kirken.

Birgitte Bech



Styrelsen

Den anden weekend i november finder Vangede Kirkes basar sted. Basaren er et samarbejde mellem Styrelsen, De Grønne Pigespejdere, KFUM-spejderne, De flittige hænder, Aftensykkredsen, kirkens personale samt mange frivillige. Omkring 150 personer er inddraget i det arrangement.

Det overskud, som basaren genererer tilfalder Styrelsen for Menighedsarbejdet i Vangede Sogn, i daglig tale kaldet Styrelsen. Pengene bruges til at understøtte de to spejdergrupper ved kirken, arrangere foredrag, kirkefrokoster, fastelavnstest m.m. i mødelokalerne.

Selve arbejdet med basaren starter omkring årsskiftet. De flittige Hænder og aftensykkredsen kreerer mange flotte og spændende ting i form af huer, halstørklæder, trøjer og ikke mindst nisser. Derudover finder der også en produktion af syltetøj/marmelade sted. Alt sammen skal sælges på basaren.

Der skal også findes gevinster til tombolaer og lykkehjul. Sorteringen af de mange effekter, der

er indleveret til loppetorvet starter 14 dage før dørene slås op. Det er altid spændende at se, hvad der befinder sig i de mange kasser og poser, som effekterne opbevares i.

Åbningen af basaren bygger på traditioner. Det sker med piper og trommer (Gordon Pipes and Drums) som marcherer gennem bygaden efterfulgt af en af museumsbrandbilerne. Basaren er et tilløbsstykke ikke kun for sognets beboere, men også for gæster udefra. I løbet af basarweekenden besøges basaren af 1500-2000 gæster.

Der er nogle oplevelser, som man husker; blandt andet da en tidligere menighedsrådsformand glædestrålende meddelte sin kone, at han havde købt et sæt tøj på loppetorvet, og det passede ham. Hans kone svarede hertil, at det havde de selv indleveret til basaren! Der var også en spejderpige, som står og ser på en skrivemaskine og udbrøder begejstret – en computer, der printer samtidig med, at man skriver – det er smart.

Det er oplevelser, der får smilene frem.

Man kan kun glæde sig til den næste basar.

Freddy Svitring



Biskoppen

En gigantisk kube. En kube, der summer af liv. Kirken har i marts 2024 været en markant del af Vangede i 50 år. I alle årene har den dannet ramme om et rigt liv. Her mødes mennesker til gudstjenester, her kommer vi i glæde over livets storhed og når vi føler

den største afmagt. Her er der fællesskab, dialog og eftertanke. Jeg ønsker alle i Vangede hjertelig tillykke med jeres kirke og ønsker, at Vangede Kirke fortsat må være en kube, der summer af liv.

Biskop Peter Birch

De fleste kirker i Danmark er fra middelalderen
Vangede Kirke er nu blevet midaldrende!



Fra grundstensnedlæggelsen



Kirken i forårskjole

Kom og vær med til at fejre Vangede Kirkes 50 års fødselsdag ved en festlig gudstjeneste Søndag d. 17. marts kl. 10.00

- Biskop i Helsingør Stift Peter Birch prædiker på dagen
- Ny musik og sang komponeret til lejligheden
- Efter gudstjenesten vil der være lidt godt at spise og drikke i kirkens lokaler, hvor vi kan dele glæde, taknemmelighed og gode minder fra kirkens historie med hinanden.

Både gudstjeneste og efterfølgende festlighed er åben for alle, og vi håber at rigtig mange har lyst til at fejre dagen, kirken og fællesskabet her.

På gensyn

Vangede Kirkes menighedsråd



KFUM spejderne og kirken

Vores alle sammens Dan Turèll udgav "Vangede Billeder" i 1975 – altså ca. da Vangede Kirke havde 1 års fødselsdag.

Dermed blev både Kirke, Spreckelsen, Dan samt Vangede verdensberømte i Danmark – og som spejder huskes tydeligt, hvordan vi med et slag blev stolt af Vangede i de år.

Dan Turèll skrev senere "Hyldest til hverdagen":

"Jeg holder af hverdagen

Mest af alt holder jeg af hverdagen

Den langsomme opvågning til den kendte udsigt

Der alligevel ikke er helt så kendt"

Sådan har KFUM-spejderne i Vangede været i sognet. Som et spejderbål med gløder: det synes ens, men aldrig **er** ens!

Alle i sognet kender nogen, der er eller har været spejdere i Vangede: Ved Kirkens indvielse stod nogle stolte forældre og kiggede på deres små ulveungesønner, men de er nu for længst blevet bedste- eller oldeforældre og med i Vangedes "rolator-bande", men kan stadig huske spejderlederne, som har været der forever. Og nu bliver det i 2024 nogle nye forældre, som stolt kigger på deres spejdere, som står med fanen i Kirken; hjulene drejer umærkeligt.

Og juletræssalget i Ungdomsgården, hvor rare sjæle støtter spejderarbejdet, så vi bla. kan komme på udlandsture til Norge, Sverige, Skotland, Polen, Island og andre steder, er også det samme – og så alligevel ikke. Vi forbedrer konceptet (og priserne!) ganske lidt hvert år, og har nu for andet år i træk besøg af Afrika-marked ved vores alle sammens basar-lagkagebagemester, Jonna Kildebogaard med mand; hun har gang i *så* meget og har et stort hjerte, som rummer mange fattige afrikanske skæbner. Ulveungerne bringer træer ud og kommer hjem med flotte drikkepenge – og myten om den julefrokostglade Vangedenit, der engang gav 500 kr i drikkepenge, lever stadig: Måske er det til ham, det næste træ skal udbringes!

Og vi er stadig ca. 75 KFUM-spejdere, som kommer mere eller mindre trofast hver uge, hvor de gamle ledere stille og roligt og høfligt udfases til fordel for nye ledere med nye idéer. Nye ledere, som har været ulveunger i tidligere tider. Og vi får stadig besøg af præsterne fra tid til anden. En gang var det pastor Knudsen, som messede så flot, og Winfeld-Hansen ankom på sin scooter – nu er det de nye præster Camilla og Kasper, som fortæller spændende historier fra Bibelen (som absolut er de samme!), laver små gudstjenester og endda lader os sove i Kirken – om end det tog lidt tid at overbevise de små spejdere om, at de døde IKKE spøger i en dansk folkekirke.

Og spejderne er stadig med i Kirkens basar og sælger popcorn oma. Og popcorn ligner også hverandre, men er heller aldrig det



Pandekager i mørke og i dagslys – forskellige og alligevel de samme

samme. Og sådan er det også med sælgerne. De er enten udskiftede eller har fået bumser eller skæg eller en spejder-kæreste.

Og vi får derved fortsat med tak en lille andel i Styrelsens midler, som hjælper med at sende os på sommerlejr til Hvalsø, Ganløse, Svendborg, Sønderborg, Holstebro på sommerlejr med 10 børn eller 25.000 børn og unge. Det er sådan set det samme vi laver – skalaen er blot lidt forskellig ... 40 kartofler skal skrælles eller 100.000! Og kartofler er ens, og så alligevel aldrig.

Det startede ellers ikke så godt. Min leder-forgænger hos ulveungerne, Esben Fog, skrev provokerende om den alt for flotte Ungdomsgård, som ikke indbød til spejderarbejde. Og vi var mange, som i starten hellere ville have beholdt kælderlokalet i den gamle Kirke, hvor biblioteket nu ligger. Men heldigvis har vi fået sat vores præg, så Ungdomsgården er vores trygge ramme om spejderarbejde, som kan være alt fra at binde stiger sammen, så vi kan klatre op på taget med bløde sko, (selvom den hedengangne Einar Christensen **aldrig** ville have tilladt det: Det var **hans** kirke; Gud lånte den blot om søndagen) til at bage ens og alligevel aldrig ens pandekager på bål tændt uden tændstikker. Eller bygge en rutschebane med rafter, sådan som man altid har gjort, blot lidt mere ud-af-boksen. Eller snitte eller være på løb i Vangede (eller i Ikea) eller vandre. Altid det samme og aldrig det samme, men bygget på erfaringer fra tidligere – ofte ens egne.

Spejderarbejde er i høj grad en "social sport", hvor børn og unge lærer værdien af et fasttømret socialt fællesskab med ansvar og respekt for sin næste; kammeraten, selvom kammeraterne ændrer sig hele tiden – og alligevel er en fast gruppe. Og man lærer udeliv og væk-fra-mor-og-far-liv. Og det har i grunden ikke ændret sig – og så alligevel, for sociale medier er nytilkomne siden 1974, og det er offentlige krav til lederes opførsel og adfærd også.

Og den trygge Ungdomsgård bliver slidt og skal renoveres i et fælles samarbejde med Styrelse og Menighedsråd (som i stort omfang er gamle spejdere og deres forældre, som heldigvis har ladet sig omskole til at indgå i det kirkelige arbejde) og så vores nye allerbedste spejderven: AP-Møller-fonden, som har doneret mange penge til at sikre trygge rammer de næste mange år.

Spejderne glæder sig til jubilæet også i 2074. Vi kan roligt love, at Spejderne kommer som altid, og man vil næsten ikke kunne se forskel, men det er (heldigvis) nogle andre børn og unge, der møder op. Tak til Kirke (og til Gud) for at give os rammer til denne afdæmpede evolution.

Og har du lyst til at blive spejder i Vangede og lære at klare dig selv på rigtig mange måder, så er der altid plads til dig i Vangede Kirke – du ser blot som altid på hjemmesiden, hvem man kontakter.

Mest af alt er spejderne en del af hverdagen ... i Vangede

*Lars Ravn
Akela*



Landslejr med tusindvis af deltagere

Pigespejderne

Pigespejderne i Gentofte-Vangede gruppe har mange traditioner, som foregår i og omkring Vangede Kirke.

Vores advents-aftener er et eksempel på en lang og hyggelig jule-tradition, som vi alle ser meget frem til hvert år. Denne aften glæder vores smutter sig til at vise et jule-teaterstykke, som de har øvet sig på i flere uger for spændte forældre og familie og den øvrige menighed, og spejderne glæder sig til at gå Lucia i en helt mørk kirkesal, hvor kun de levende lys hos pigerne lyser op.

Også Vangede Kirkes Basar er en stolt tradition hos pigespejderne, hvor spejderne serverer kaffe og the til alle de tørstige basargæster, imens pigernes forældre står i opvasken og vasker den ene remoulade-indsmurte tallerken op efter den anden.

Patruljelederne hjælper også til på basaren, hvor de blandt andet står i Legetøjsboden og sælger lodder, så børnene kan vinde forhåbentlig lige det, de har forelsket sig i, fra boden.

For nogle år siden startede kirken en ny tradition, nemlig Dialog-pizza, som er pizza-møder mellem kirken og de ældste spejdere, hvor vi kan snakke om løst og fast og om hvad der rører sig. På disse møder kommer vi sammen på gode idéer til aktiviteter og oplevelser, i et forsøg på at komme endnu tættere på hinanden end vi allerede er. Dette har blandt andet resulteret i, at pigespejderne i efteråret 2023 overnattede i kirkerummet rundt om alteret, hvilket var en fantastisk oplevelse for alle!



Pigespejdere på tur

Som datter af to, der dedikerer meget af deres tid til Vangede Kirke, er jeg altid kommet meget i kirken, og den betyder meget for mig. Jeg er født fredag lige inden det års basar og kalder derfor mig selv for et "basar-barn". Det har derfor også givet sig selv, at jeg skulle være spejder i Gentofte-Vangede gruppe fra jeg blev gammel nok, og i 2024 kan jeg fejre 25 års jubilæum som spejder – så selv mit jubilæumsår får jeg lov til at dele med kirken.

Jeg er desuden både døbt og konfirmeret i Vangede Kirke, og da jeg flyttede hjemmefra for mange år siden løste jeg sognebånd til kirken, for jeg kan ikke forestille mig at være en del af nogen anden menighed.

Jeg glæder mig til fortsat at være en del af Vangede Kirke og er spændt på at se, hvad de næste 50 år bringer.

Charlotte Jangmark Sjarik



Kirkens årlige basar



Arrangementer

KONCERT ved GentofteNatten

Fredag d. 1. marts kl. 20 (fri adgang):
Nightingale String Quartet og
Henrik Bo Hansen, klaver
Den prominente strygekvartet
bestående af fire kvinder, som
har markeret sig på fornem vis
i musiklivet.



For de mindste:

Børneteater og påskeæggejagt

Den 23. marts kl. 14 – gratis adgang.
Vidunderlige TRIOfabula kommer med
deres forestilling 'ÆBLET'. Det er skøn
musik, teater og fortælleglæde og en
kæmpeop-
levelse. Bag-
efter tager vi
hul på pås-
kefejringen
med en gang
påskeægge-
jagt.



Fællessang i Vangede Kirke

På tre eftermiddage i foråret inviterer
Vangede Kirke til fællessang i samar-
bejde med lokale kor fra Gentofteom-
rådet. Vi synger velkendte sange fra
højskolesangbogen og lærer også
nogle af de nye sange af bl.a. Stine
Pilgaard og Katrine Muff.
Maria Winther, der er musikskoleleder
og sanger, introducerer sangene og
sørger for at alle kan synge med.
Datoerne er 10. marts, 14. april og 5.
maj. Det er søndage og vi begynder kl.
14.00. Efterfølgende er der en kop
kaffe at hvile stemmen på.

Eftermiddagsmøder

Som altid til eftermiddagsmøder i Vangede Kirke er
der gratis adgang, ingen tilmelding. For kaffe og
hjemmebag lægges en tyver.

Kom og kig med!

Onsdag d. 13. marts kl. 14.00

Vi går lidt tilbage i tiden og viser klip fra filmen 'Kun
for mennesker' om Vangede Kirkes arkitekt Johan
Otto Von Spreckelsen. Filmen er fra 1989 og er lavet
af journalist Dan Tschernia. Derudover bliver der
fortalt historier fra dengang kirkens grundsten blev
lagt, der vises gamle billeder og det er mulighed at
dele erindringer, gode og sjove minder fra kirkens
historie.

Kom og lyt med!

Onsdag d. 10. april kl. 14.00

Kasper Morville fortæller om sin første udsendelse
til Kosovo som præst for hæren efter han i 2023
tegnede kontrakt med forsvaret. Få indblik i en
historie, der strækker sig langt tilbage – og det
arbejde for freden, der stadig er vigtigt nu.

KONCERT

Tirsdag d. 16. april kl. 19 (fri adgang): Det danske
Pigekor og FIGURA Ensemble. Provstikoret i et
spændende samarbejde med FIGURA Ensemble



for store og små

Tag ud og
hæng op

Påsegudstjenester i Vangede Kirke

Palmesøndag d. 24. marts kl. 10.00 ved Camilla Munch

Skærtorsdag d. 28. marts kl. 17.00 ved Kasper Morville

Efter gudstjenesten er der påskemiddag i kirkens mødelokaler.

Tilmelding er nødvendig, og kan ske ved henvendelse på kirkekontoret fra tirsdag d. 5. marts.

Langfredag d. 29. marts kl. 10.00 ved Camilla Munch

Påskedag søndag d. 31. marts kl. 10.00 ved Kasper Morville

Anden påskedag mandag d. 1. april kl. 10.00 ved Camilla Munch



en åben,
engagerende
og nutidig Kirke,
hvor der er rart
at være, for alle

Vangede Kirke

Se flere arrangementer
på Vangedekirke.dk
følg os på Facebook eller snup
en kirkefolder i våbenhuset.

"Ih, hvor er du vokset siden sidst!"

Foredrag d. 7. maj kl. 19-21

Da Vangede Kirke var under opførelse fik kirketjener og kirkeassistent – Ejnar og Anna-Lise Christiansen, og deres tre børn, Peter, Søren og Lene lov til at følge med på tætteste hold, for allerede i november 1972 stod kirketjenerboligen klar, og de flyttede ind på byggepladsen.

I de næste 28 år boede familien med køkkenvinduerne ud til kirkens forplads, med spejderne som naboer og med personale, menighedsråd og hele menigheden som tilskuere.

Peter Labæk og Lene Christiansen har kigget i familiens gamle billeder og kommer med anekdoter og fortællinger fra Vangede Kirkes unge år.

Grøn kirke – foredrag

Onsdag d. 24. april kl. 19-21

Vedvarende energi i det åndelige og fysiske liv – krydret med digte, historier og gøgl

Foredrag med Jytte Abildstrøm



Tag med på en utrolig rejse i Jytte Abildstrøms inspirerende foredrag, hvor hun kæmper for miljøet og skabelsen af en bæredygtig fremtid for kommende generationer. Med sin karakteristiske charme og engagement deler hun værdifulde inputs om, hvordan vi kan integrere vedvarende energi både åndeligt og fysisk i vores liv. Undervejs i foredraget fortæller Jytte Abildstrøm historier fra sit farverige liv, der bringer glæde og inspiration til sindet og hjertet. Hendes rørende fortællinger og tankevækkende perspektiver vil inspirere til at tænke anderledes og tage aktiv del i overgangen til vedvarende energi. Vær med til at opleve Jytte Abildstrøm og bliv en del af bevægelsen mod en bæredygtig fremtid for kommende generationer. Arrangeres med støtte fra Gentofte Kommune.

Musik, mere musik!



Jazzkoncert i
Vangede Kirke
30. maj kl. 19.30
Katrine og Paolo
Russo spiller egne
kompositioner.

Glimt af Vangedes kirke(r)s historie

Gentofte Kirke og sogn

Bortset fra mindre grænsejusteringer i den sydøstlige del er det gamle Gentofte Sogn sammenfaldende med Gentofte Kommune af i dag. Først i 1891 starter opdelingen, hvor Ordrup Sogn som det første blev udskilt. Efterhånden som befolkningstilvæksten steg rundt omkring i kommunen, oprettedes nye kirker med egne sogne. I 1931 opstod således Vangede Sogn – i første omgang dog uden egen kirke.

De ældste kirker

Gentofte Menighedsråd lejede i første omgang en villa, daværende Vangedevej 7. Allerede i 1918 var her en slags kirkesal i underetagen, mens kapellanen boede på førstesalen. Det var dog en for kortsigtet løsning, og ved Tjørnegårdsskolens indvielse i 1923 blev den gamle Vangede Skole ledig.

Menighedsrådet købte skolen af kommunalbestyrelsen og ombyggede de gamle klasseværelser og badeafdeling til en kirke med 150 pladser. Denne kirke lå omtrent, hvor biblioteket ligger i dag. Fra indvielsen i

1926 og frem til sognets oprettelse i 1931 var denne “genbrugskirke i badeanstalten” anneksskirke til moderkirken i Gentofte.

Men glæden var kort. Det viste sig, at tagspærene var ved at blive undermineret af et billeangreb, der havde været undervejs i flere år. Under bekæmpelsesforsøget på skadedyrene i 1932 gik der ild i tagkonstruktionen og dele af hvælvingerne styrtede ned. Ved genopførelsen ændrede man kirken, så der nu blev siddeplads til 180 kirkegænger. Bygningerne havde også flere anvendelser som mødesal og som søndagsskole.

Men befolkningstallet var stadig stigende, så også denne kirke følte for snæver.

Den nye kirke

Den gamle genbrugskirke måtte erstattes. Der var slet ikke plads ved de store højtidere og der var stejle trapper derop, så det nærmest var umuligt at få balanceret en kiste ud og ned ved begravelser! Vangedeborgerne besluttede sig derfor for at bygge nyt – og fint!



I starten måtte man nøjes med inventar fra den gamle kirke

Kirkekomiteen kontaktede så arkitekturprofessor Johan Otto von Spreckelsen, der i 1968 leverede et skitseforslag, der efter forskellige ændringer materialiserede sig til den nye kirke, vi kender i dag. Den blev indviet i 1974 under biskoppelig medvirken. Den var godt nok en del anderledes, end de fleste havde forestillet sig. De andre “nye” kirker i kommunen lignede

landsbykirker, så protesterne mod dette modernistiske byggeri væltede ind. Men det var en modig kirkekomite, der havde styrke til at fastholde perspektivet og ikke vakle i troen på projektet.

Ud over selve kirken kom der menighedslokaler, kapel og ungdomsgård i tilknytning til selve “kirkeskibet”. Hele kirkekomplekset er fastholdt af von Spreckelsens sikre arkitektoniske hånd.

Kirkebygningen

er rigtig flot murerhåndværk. Den er meget speciel, hvor store murflader er brudt af kileformede indhak med sigtekornlignende indsnit i murkroppen. Overalt dominerer firkantede former – von Spreckelsens kendemærke er “det kubistiske princip”. De mange kvadratiske former og de meget specielle lysindfald giver rummene en helt speciel stemning. Samtidig føler man sig alligevel hjemme i kirkerummet, da det har klassiske grundtræk som f. eks. korsfor-



Kirken efter ombygningen i 2016

Vidste du at ...

... da Kirken stod færdig i 1974 var der hverken prædikestol, orgel, klokketårn eller kors over alteret. Man måtte klare sig med det, man havde brugt i den gamle kirke og en almindelig talerstol af træ.

Vidste du at ...

... det nuværende orgel fra 1979 har 2752 piber og vejer over 15 ton. Den største vejer 62 kg og de 12 største vejer over 350 kg til sammen.

Vidste du at ...

... porten mellem store og lille kirkesal vejer 7 ton med kontravægte og køres som regel kun ned til kirkenes årlige basar hvert år i november.



Kirkens inventar: prædikestol, alter, kors og døbefont er alle udført i keramik af Tue Poulsen. Det flotte Frobenius orgel og bygningens arkustik giver en unik lytteoplevelse



Vangedes "perle"

Kirken er af Danmarks Turistråd udnævnt til at være en "national seværdighed". Mange mennesker kommer forbi for at bese denne meget specielle og smukke bygning af arkitekten bag "Menneskehedens Triumfbue" i Paris. Den er den daglige, vellykkede ramme om et ganske aktivt sognearbejde med mange frivillige og mange kirkegængere.

Det var flot, at Vangedeborgerne bakkede op om deres Menighedsråd, da de havde mod til at gå nye veje.

Kirken ligger nu som et var-tegn for Vangede, hvor Bygaden og Vangedevej adskilles. Den er blevet et identitetsskabende symbol for det nye Vangede og en stolthed for kommunen.

Vangede er kommet på arkitekturens verdenskort med von Spreckelsens mesterstykke.

Niels Ulrik Kampmann Hansen

men, søjlerne og de røde mursten.

Kirkerummet kan deles i to kuber af en port, og kirken virker smuk og nytænkt, idet store dele af menigheden kan se hinanden fra de tre bænkerader. Den fjerde del er sæde for orgelopbygningen. Lysekronerne svæver som glories over bænkerader, alter og orgel.

Kirken virker på en gang let og luftig samtidig med at den signalerer samhørighed og nærhed.

Kirkeinventaret

Centralt i den store kirkesal er alteret. Det er ligesom den organiske døbefont og den smukke prædikestol udført i keramik, designet og fremstillet af keramikeren Tue Poulsen.

Orgelet

I de første år genbrugte man et lille orgel fra forgængerkirkerne, men det harmonerede ikke med det nye kirkerum, så efter en større indsamling i sognet plus nogle kirkelige midler kunne menighedsrådet lade bygge

et pragtfuldt Frobenius-orgel, der er kirkerummet værdigt. Det var færdigt i 1979 og fjøede sig totalt ind i kirkens arkitektur, således at akustik, orgel og kirkerum nu går op i en højere enhed. Det siges, at man kan høre englene synge med, og der afholdes derfor også mange koncerter.

Kampanilen

Kirken var imidlertid ikke fuldendt; kirken manglede et tårn, men penge-kassen var tom. Først i 1996 fik man råd til kampanilen, som godt nok er lavet efter von Spreckelsens alt for tidlige død, men efter han tegninger og helt i hans ånd.

Ingen andre af kommunens kirker har en kampanile, men har klokker ophængt i kirketårnet. Sådan skulle det ikke være i Vangede! Kampaniler er ikke almindelige i Danmark, men ses tit i Sydeuropa især i Italien, og Vangedes kampanile blev konstrueret ved ganske enkelt at stable seks stål-terninger (igen: kuber) ovenpå hinanden. De tre nederste og den øverste er tomme, mens de tre smukke klokker

hænger i de to sidste. Klokkerne er sponsoreret af A.P. Møller og Hustrus Fond og de kan, modsat de fleste andre klokker, ses når de ringer og når man går forbi.



Sognepræster i den "nye" Vangede Kirke

H.C. Winfeld-Hansen 1948-1979

Poul Anthon Knudsen 1966-1991

Niels Rostrup Tjalve 1979-2015

Jakob Middelboe Rönnow 1991-2015

Camilla Flarup Wolfgang Johansen Munch 2016-

Kasper Morville 2016-

Vidste du at ...

... den nye prædikestol fra 1982 vejer 1,5 ton. Den gamle talerstol bruges stadig til foredrag undtagen "himlen", som sad over den, for den blev bygget om til en sandkasse.

Vidste du at ...

... kirkerummet opvarmes af varm luft – ikke så meget fra præsternes prædikener, men fra store pumper i kirkens kælder.

Vidste du at ...

... Vangede Kirke var den første kirke i Gentofte, som blev anerkendt som "Grøn Kirke", og er forpligtet til at begrænse CO₂-aftryk og resourceforbrug.

1918

1918. Gentofte Kirkes Menighedsråd erhverver villaen på Vangedevej 7 og indretter kirkesal i stuerne og præstebolig på 1. sal til en såkaldt kaldskapellan



1925

1925. Gentofte Kirkes Menighedsråd køber den gamle skolebygning på Vangede Bygade og ombygger badebygningen fra 1907 til kirkerum og selve skolen, som er fra 1880 til sognegård og præstebolig

December 1966 Ved et møde hos arkitekten bliver Vangede Kirkes Byggekomite præsenteret for det færdige skitseprojekt



24. maj 1926 Den ombyggede skole indvies som annekskirke til Gentofte Kirke

1926

1931

20. februar 1931 Vangede Sogn udskilles fra Gentofte

Efterår 1946 Første indsamling til en ny kirke begynder

1946

Forår 1966 Byggesagen oprettes i kirkeministeriet

10. november 1967 Kirkeminister Orla Møller giver afslag på byggeriet

15. november 1964 Vangede Kirkekomite nedsættes under ledelse af Kaj Erdmann

1964

1966

November 1968 Kirkeminister Arne Fog Pedersen godkender den nye skitse



24. november 1970 Det endelige projekt vedtages i Kirkekomiteen

Sommer 1971 Byggeriets liciteres og der indhentes tilbud. Det står hurtigt klart at budgettet ikke kan overholdes, så arkitekten må ændre en del



August 1976 Ansøgning og skitseprojekt for orgel indsendes til kirkeministeriet. Kun 9 af de ønskede 40 stemmer kunne godkendes af økonomiske grunde



Kirkerne i Vangede

tidslinie



23. september 1966
Første skitseprojekt præsenteres af arkitekt Otto von Spreckelsen og samarbejdet med keramikker Tue Poulsen om kirkerummets udsmykning begynder

19. september 1967
Skitseprojektet offentliggøres og kommer i voldsom modvind både i kommunen og i ministeriet. Kort efter bliver Dan Larsen ny formand i kirkekomiteen

12. februar 1968
Nyt og mindre skitseprojekt fremlægges. Kirkerummets grundform med Vangedekorset kommer til

Januar 1971
Gentofte Kommune giver byggetilladelse

13. maj 1971
Kirkeministeriet giver endelige godkendelse

Oktober 1971
Byggeriet går i gang

3. september 1972
Grundsten nedlægges af kirkeminister Dorte Bennedsen

17. marts 1974
Kirkens indvies af biskop J.B.Leer-Andersen

1977-78. Ved indsamling både i sognet og hos adskillige private fonde skaffes midler til samtlige 40 orgelstemmer

1979. Orglet indvies. Byggeriet krævede over 12.000 orgelbyggertimer

12. september 1982
Prædikestolen indvies

11. september 1983
Alterkorset indvies ved festgudstjeneste

1991
Alterstagerne tages i brug

Sommer 2016
Ombygning af kirketjenerboligen begynder. Rejsegilde december 2016 med deltagelse af biskop Lise-Lotte Rebel



Pinsen 1996
Klokketårn og den lave tilbygning står færdig. Klokkerne indvies Pinesøndag

Forår 2017
Den nye kontorfløj tages i brug

2020. Lyskorset tages i brug

2016 2017 2020

Således bruger jeg Vangede kirke.

Mon begrebet brugervenlighed kan anvendes i forbindelse med beskrivelsen af min kirke og min stilling som bruger af Vangede kirkes?

I den forbindelse vil jeg forsøge at beskrive de ting og omstændigheder, som gør at jeg kan kalde Vangede kirke for "min" kirke, som må være den lokale kirkes vigtigste prædikat for sognets kirkegængere.

Kirkebygningen fremstår med sin moderne monumentalitet som stor og lukket, men bygningens indre kerne bløder op for det monumentale og giver plads til intimitet og hygge omkring de kirkelige handlinger. Alterets placering i midten af den store kirkesal er samtidig en påmindelse om en demokratisk indvirkning på de handlinger og ord, der udgår fra stedet omgivet af menigheden til alle sider.

Alterkorsets udformning, som et stort kors opbygget af mange andre mindre kristne kors, understreger for mig mangfoldigheden i de ting, der foregår i mit kirkerum og giver en påmindelse om, at jeg er en del af en verdensomspændende religion.

I min kirke er vi velsignet med to præster, der på hver sin måde udlægger og tolker biblens tekster, som inspiration og nytænkning af min tilgang til teksterne og min tro, hvilket jeg betragter, som en stor luksus, som bruger af kirken.

I forbindelse med at jeg overværer en gudstjeneste eller andet i kirkerummet, kan jeg ved at sætte mig på første række i den lille kirkesal få "en plads i solen" i sommerhalvåret. Bliver pladsen for varm, er der mange andre placering i kirkerummet, hvorfra jeg ynder at finde "Jakobsstigen" på kirkerummet vægge, alt efter hvor skyggerne fra vinduesrammerne i kirkerummets loft falder.

Kirkens fantastiske personales venlighed og imødekommenhed er med til at give mig, som bruger, indtrykket af at være en del af kirkens fællesskab. Dette især omkring de mange aktiviteter, der finder sted i og omkring kirken. Her er et udpluk, som jeg som bruger af kirken værdsætter meget: menighedsudflugter, fællesspisninger og mange interessante foredrag og aftener med oplysende indslag om, hvad der sker i vores samfund både lokalt og globalt.

Den årlige kirkebasar er en fantastisk påmindelse om det store samarbejde og fællesskab, der består af hundrede personer fra lokalsamfundet, som finder sammen om at skabe en event, der tiltrækker rigtig mange mennesker fra eget sogn og nabosogne. Denne events resultat er med til at skabe baggrunden for kirkens fortsatte aktiviteter til fordel og glæde for brugerne af Vangede kirke.

Jeg mener, at mit spørgsmål i indledningen om begrebet brugervenlighed med rette kan anvendes som beskrivelsen af min kirke.

John Hejselbæk



Frivilligt arbejde i kirken



Vi flyttede til sognet i 1974 og da jeg kom i kirken følte jeg mig straks godt tilpas. Man blev budt velkommen ved døren, og der var en dejlig ligefrem tone.

Så da Inga Andersen en dag efter højmessens spurgte om jeg ikke ville være med i kaffegruppen, sagde jeg ja. Jeg kunne jo ikke vide, hvad det ville udvikle sig til. Senere viste det sig, at det også var nemt at få en tjans ved basaren, der jo beskæftiger ca. 1500 personer.

Så blev jeg valgt ind i menighedsrådet og var der i 24 år. Det er et spændende arbejde. Jeg synes altid, der har været spørgsmål, om at balancere det gode kendte uden at afvise nyt; jeg mener, det er lykkedes godt at få indført forandringer, således at vi nu har et udbud af rigtig mange aktiviteter og samtidig hver uge en klassisk højmesse.

De mange aktiviteter giver jo arbejde til kaffebryggerne og kagebagere tit og ofte. Da jeg en dag måtte aflyse noget i familien, sagde min datter: "Sig mig, er der slet ikke andre end dig og Hanne, der kan lave kaffe i den kirke." Jo der er en stor skare, og det dejlige ved at være med er, at vi har fået forærende en hel ekstra vennegruppe.

Nu er jeg jo ikke nogen årsunge mere, men der er stadig jobs at få, og strikkeklubben torsdag vil jeg nødig undvære.

Og børnegudstjenesterne "Gud det er torsdag" skal der jo også laves mad til ...

Alice Rislund



- vi ses i Vangede Kirke



Phoenix Running Sushi

Vangede Bygade 96

www.phoenixrunningsushi.dk

Telefon 39 65 89 88

Spis alt hvad du kan

man-tors **198,-** — fre-søn **218,-**

børn under 12 år halv pris



man-tors	kl. 16.00-22.00
fre-søn	kl. 14.00-22.00
Running Sushi	kl. 17.00-21.30
<small>alle dage</small>	

TAKE-AWAY

10% RABAT VED AFHENTNING

❖ Forebyggelse

Rygestopkursus

Rygestopkursus afholdes på
Center for Rehabilitering og Forebyggelse,
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund.

d. 5. marts
d. 12. marts
d. 19. marts
d. 2. april
d. 9. april



Tirsdage kl. 17.00-18.30

Tilmeld dig et rygestopkursus ved at
ringe til rygestoprådgiver på tlf. 40 12 92 72

Hilsen Anemone og Rikke



Gentofte Kommune
Tranehaven

Tlf. 3998 8830
forebyggelsesafd.th@gentofte.dk
sundhedigentofte.dk

DRØMMER DU OM AT KENDE VÆRDIEN AF DIT HJEM I VANGEDE?

I hjertet af Gentofte Kommune, lige her i Vangede, forstår vi hos LokalBolig betydningen af lokalt kendskab og samhørighed. Vi er ikke bare ejendomsmæglere; vi er dine naboer, der går den ekstra mil for at sikre, at du føler dig tryk og informeret gennem hele processen med at vurdere dit hjem. Vi er LokalBolig, fordi vi kender hver en gade og hver en sti. Vi har vores daglige gang i Gentofte, og vi tager kun ejendomme til salg i vores lokalområde – det er boligsalg med passion!

Vidste du, at en professionel vurdering af dit hjem kan give dig en værdifuld indsigt i det aktuelle boligmarked? Uanset om du overvejer at sælge, er nysgerrig efter din ejendoms værdi eller overvejer at ombygge, er vores gratis og uforpligtende vurdering det perfekte første skridt.

Som specialister i Gentofte Kommune og med et skarpt fokus på Vangede bringer vi en dybdegående forståelse for det lokale marked. Dette betyder, at vi er perfekt placeret til nøjagtigt at vurdere dit hjem med den indsigt, der kun kan komme fra års erfaring i netop dit kvarter.



**ANDERS
LIND JOHANSEN**

Indehaver, Ejendomsmægler MDE, Køberådgiver med tryghedsmærke, Lokalbolig Gentofte

Telefon 26 80 99 87

Mail alj@lokalbolig.dk

3 BUTIKKER I GENTOFTE

LokalBolig Gentofte, Hellerup og Charlottenlund

9,6 ud af 10

i sælgeranbefaling
på Boligsiden pr.
08.02.2024

LOKALBOLIG VINGGAARD, KANSTRUP-CLAUSEN, JOHANSEN & MOLLYHUS

LokalBolig
GENTOFTEGADE 34, 2820 GENTOFTE



**Solgt over udbudspris med flere
interesserede købere**



Voksen i Vangede

Af Allan Andersen, redaktør af Vangede Avis

Jeg har tidligere skrevet om da jeg kom til Vangede i 1962, både i "En skolehistorie" i Vangede Avis 23, i "Mig og Vangede" i Vangede Avis nr. 76 og i "Kollektivet" i Vangede Avis nr. 86 og med disse beretninger er vi kommet frem til 1975.

Børn

I 1975 kom min datter Mette til verden, og ja det var en ny tid i ens liv, jeg følte at først nu begyndte det hele, denne lykkes som kun forældre kan føle og bortset fra nogle startvanskeligheder med en slem gang kolik, så var hun bare dejlig. Der var ikke plads i vuggestue, da vi havde behov for det, så det blev til pasning hos mormor på Østerbro. Selvom det ligger lidt fra Vangede, så passede det med at vi skulle på arbejde inde i København. Hun blev selvfølgelig super forkælet og hurtig klog på alt mellem himmel og jord; jeg kunne godt fornemme, at hun havde stor voksenkontakt. Mormor

blev bidt af det med børnepasning, så snart kom der flere, der skulle passes, og så var der børn at lege med. Som to et halvt-årig fik Mette plads i Vangede Asyl på gul stue. Vi fik en rigtig dejlig velkomst og blev hurtigt glade for Bente og Anne-Marie, dem var Mette altid tryk ved at blive afleveret til. Det var straks svære når det var én fra de andre stuer – dér var der ikke nogen der duede udover Store Mette (meget høj) fra rød stue – hun havde også en god kontakt til vores Mette. Jeg er meget taknemmelig for disse pædagoger og medhjælper, de indgød også tillid hos mig, så jeg kunne passe mit arbejde i tiltro til at Mette havde det bedst muligt.

Bestyrelsesarbejde

Jeg kom i både bestyrelsen og forældrenævnet. Da vi var en selvejende institution havde vi i bestyrelsen gode muligheder for selv at bestemme børnehavens drift. Det betød at vi blandt an-

det kastede os over et projekt med at indrette et køkken, som både kunne bruges til møderum til personalet og bestyrelsen samt give mulighed for, at en lille gruppe børn kunne være med til aktiviteter i køkkenet. Lidt pudsigt så bestod bestyrelsen kun af børnenes fædre, hvori mod forældrenævnet kun bestod af mødre og så mig. I forældrenævnet drøftede vi forskellige pædagogiske strømninger; vi havde ikke nogen reel indflydelse, da det pædagogiske hørte under personalet, men nogle af vore snakke blev da taget op i Vangede Asyl. Om ikke andet så gav det os forældre nogle gode snakke om, hvordan vi kunne gøre det bedst muligt derhjemme.

Min skolekammerat John Olsen havde også sin datter Camilla i Asylet, så vi tog tit hinandens børn med hjem. Så skete det tit, at vi spiste sammen enten på Mosegårdsvej eller i Myrtoften. De to piger blev dermed bedste veninder, og vi havde alle sammen en masse gode oplevelser.

Det var også i disse år John fik lokket mig med til et årsmøde i Brugsen, hvilket medførte at vi begge kom i Brugsens bestyrelse i en årrække. Her lærte jeg flere af de ældre Vangedeborger at kende. De andre bestyrelsesmedlemmer var glade for, at få så unge mennesker i bestyrelsen og var da også klar til at lytte til vores ønsker om ændringer i Brugsen, så den kunne leve op til tidens trend for et supermarked. Jeg husker kun én fra bestyrelsen, og det er Anna-Lise, som var gift med Ejnar, der var kirketjener ved Vangede Kirke – dejlige mennesker både Ejnar og Anna-Lise.

I Asylet var jeg med til at knytte kontakt mellem Mosegårdsskolen og Asylet, så børnene kunne få et kendskab til den skole, de skulle gå på. Asylet fik adgang til en af gymnastiksalene og kunne på denne måde give børnene mulighed for at boltre sig. Til jul lånte vi ungdomsklubbens lokaler, hvor vi kunne samle alle børn, forældre og søskende til gammeldags julefest og banko.



Mette kom i skolen i 1981, det var samtidig med, at legestuen (fritidsordningen) rykkede op fra kælderens til en helt ny bygning. Samme år fik vi hendes lillebror, som Mette valgte skulle hedde Peter. Han kunne heller ikke få en vuggestueplads, men det blev klaret med privat dagpleje. Efter kort tid blev der plads til Peter i Vangede Vuggestue, så det var nemt at hente først Peter i vuggestuen og så Mette i legestuen. Stadig havde vi stor fornøjelse af, at vi kunne tage hinandens børn med hjem, da John og Lena i mellemtiden havde fået Stefan, som blev Peters bedste kammerat. Da Peter kunne komme i børnehaven blev det også i Vangede Asyl og nu sammen med Stefan.

Mosegårdsskolen havde fået godt gang i de gamle skolehaver, og da der også var kommet en del dyr til som kaniner, høns og en and, så blev det efterhånden svært at få børnene med hjem fra skolen. I hvert fald ville Mette gerne tilbringe eftermiddagene med at passe dyrene. Det endte med at vi fik kaniner hjemme, og så havde vi både Mette og en del klassekammerater hjemme på Mosegårdsvej. Der blev også gået tur med kaninerne. Under en af disse ture havde de været over i Myrtoften og hilst på Clara, som var en stor Vædderkanin. Pigerne fortalte senere, at Clara var oppe på ryggen vores lille kanin, men kun et meget kort øjeblik – alligevel blev det til en ny kanin og den kunne snart ikke være i buret, da den fik størrelse efter faren.

Selvstændig

I 1976 startede jeg også så småt op med min egen virksomhed med en lille trykmaskine og nogle få kunder, som jeg trykte for om aftenen og i



Spejderne ved Vangede Station



Hjemmekontor



weekender. Det blev så også til et blad for Asylet "Børnesnak" og lidt reklamer for de lokale butikker. Senere da Mette var startet i skole kom jeg også til at trykke skolebladet samt en masse løbesedler om arrangementer på skolen.

Da Kaj Erdmann hørte om dette, ville han have mig til at trykke en reklameavis for de handlende i Vangede. Det lød jo spændende og sammen med John Olsen gik vi gang med at se på muligheden. Vi lavede designforslag og planer for indhold, annoncer, billeder osv. Men det økonomiske kunne vi ikke få til at holde; vi havde jo regnet med honorar til journalist, fotograf, typograf, trykning og omdeling – det så ud til aldrig at kunne blive til noget og blev derfor droppet igen.

Mette var blevet blå spejder ved Vangede Station og her overtog jeg formandsposten efter Jens Brummer, som jeg også havde siddet i bestyrelse med i Asylet. Mette havde mange dejlige oplevelser og ture med spejderne. Tit var forældrene med på hytteture. Vi havde også en forældretrup med eget tørklæde; det var mest for at holde diverse arrangementer, der kunne give lidt ekstra penge til spejderarbejdet, et af de helt store hit var årets "gule ærter".

I 1986 var jeg stoppet som konsulent hos "Format" på Kiplings Allé. Jeg besluttede, at nu ville jeg prøve selv. Det gik faktisk forrygende lige fra dag ét, da mine kunder var trofaste overfor mig mere end over for firmaet. En af mine opgaver fik jeg kørt på en PC hos en tidligere kollega, så nu måtte jeg jo så

have min egen PC. Jeg ventede på at der ville komme nye modeller, og det blev en maskine med 20 MB harddisk. Det var jo forrygende – jeg var sikker på, at den ville kunne rumme alle vores data lagt ind i næste årtusind. En laserprinter blev det også til, hvorimod de to trykmaskiner blev solgt, og alt blev nu kun opsat klar til trykning, men trykt hos underleverandører.

Mosegårdsskolens endelig

Jeg blev siddende i bestyrelse hos spejderne i flere år efter Mette var stoppet, men på et tidspunkt kom jeg i gang med en masse aktiviteter på Mosegårdsskolen.

Over en årrække kunne vi godt fornemme, at kommunen var ude efter at lukke en skole i Vangede. Jeg ville gerne være med til at gøre Mosegårdsskolen til den mest attraktive at beholde og startede derfor i 1986 en forældre/elevforening "MEFA" Mosegårdsskolens Elev og Forældre Aktiviteter. Jeg fik opbakning fra skolens inspektør Per Knud Nielsen og nogle mødre og så var vi i gang.

Vi endte med at råde over hele skolen tirsdag og torsdag aften, hvor ca. 200 forældre/elever og nogle få lærere brugte skolen til alle mulige aktiviteter. Mange spillede på de otte bordtennisborde i aulaen, nogle lavede gymnastik og andre spillede badminton i den anden gymnastiksal. I musiklokalet havde en blandet skare af forældre og elever dannet et hold, som spillede sammen. I keramikælderen blev der under vejledning af en forælder skabt nogle figurer til at pynte med der hjemme. John



Elever og forældre kæmpede en brav kamp for bevarelsen af Mosegårdsskolen

Olsen fik fat i nogle film og så startede vi en filmklub med forevisning i skolens filmlokalet. Her viste John film til børn og barnlige sjæle en lørdag hver måned. Det kostede 10,- for hele året at være medlem af MEFA, og da ikke alle lejligheder i Vangede havde bademuligheder, var der flere der kom bare for at benytte badefaciliteterne.

En skolelære stod for en ugentligt forældre/barn-gymnastik og en anden for musikundervisning i musiklokalet. Nede i hjørnet af aulaen kunne man altid finde en af de forældre, der havde vagten. Her kom der tit et barn, der bare havde brug for at sidde på skødet og blive lyttet til, så selv om det kunne være hårdt at skulle af sted flere gange om ugen, så havde man noget værdifuldt med hjem hver gang.

Efter det første år fik vi mulighed for at ansætte en ung mand, som overtog opsynet de to dage i ugen. Diverse tilskud fra kommunen og kontingenterne gjorde at vi også kunne indkøbe både bolde og musikinstrumenter til skolens daglige brug.

Jeg arrangerede bl.a. en fodbold dyst mellem områdets skoler, med hele fem hold, skulle der spilles mange kampe. Holdene var m/k hold af forældrene og der var mange tilskuer. De store klasser havde etableret en bar i skolegården og uddeleren fra Brugsen havde leveret øl og sodavand og midt i arrangementet måtte han en tur tilbage til den lukkede Brugs for at hente nye forsyninger. Jeg havde fået Civilforsvaret til at stille med et par mand som samaritter, hvis nu noget skulle gå galt på banen. De beklagede sig over det var lidt kedeligt, så vi måtte få nogen til at lade som om, de kom til skade, og straks var de der med båret og fik båret den tilskadekomme ud til førstehjælp med en masse Gazebind. Det var et helt fantastisk arrangement, hvor jeg havde fået Frisco Is til at give is til alle eleverne på den skole, der vandt. Det blev heldigvis Mosegårdsskolen – sikken oplevelse at stå der i skolegården og dele is ud. Der var knap 300 eleverne på skolen på det tidspunkt.



Forventningsfulde børn til juletræsfest i Asylet



Jesper og Mette i den gamle bagerbutik, hvor fliserne på væggen var bevaret

Desværre stoppede alle disse aktiviteter da Mosegårdsskolen blev nedlagt i 1989.

I kampen for bevarelse af Mosegårdsskolen fik vi etableret en styregruppe ved siden af skolebestyrelsen, som skulle stå for at holde kontakt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne og fodre dem med fordelene ved at bevare Mosegårdsskolen. Hele beskrivelsen af projektet med nedlæggelsen af Mosegårdsskolen og fordelingen på de to skoler, alle referaterne fra møderne, udtalelserne og diverse rapporter samt avisudklip fylder stadig flere kasser i min kælder.

Efter Mosegårdsskolens nedlæggelse blev børnene delt på Bakkegård og Munkegård; sikken en møgløsning for os, for det betød at Mette kom på Munkegård og Peter på Bakkegård. Vi blev enige om at give det en chance, men det var med en del problemer. Nu skulle man deltage i arrangementer på to skoler, som nogle gange faldt samtidig. Det var svært at bevare en god forældreånd til to så forskellige skoler. Da skoleånden på Bakkegård virkede som om den ikke havde rykket sig de sidste 50 år og vi samtidig blev budt velkommen på allerbedste måde på Munkegård, så flyttede vi Peter før han blev for fastgroet til kammeraterne.

På Munkegårdsskolen inviterede skolebestyrelsen os, der havde været aktive omkring Mosegårdsskolen til at være med i planlægningen af de kommende års udvikling på Munke-

gårdsskolen. På den måde var jeg godt på vej i skolebestyrelsen og blev da også valgt ind, ved det første skolebestyrelsesvalg; her var jeg med til at skabe rammerne for fremtidens skole. Vi lagde ud med at invitere alle kontaktpædagoger til en overnatningstur til feriekolonien Ulfshale. Vi kørte derned i bus og vel fremme var der et hårdt program med at få fastlagt en række principper for skolens virke. Da programmet slap op ud på aftenen, var vi en del der fortsatte i en mere festligt form. En del af os kom faktisk slet ikke i seng, og selvom det var i oktober måned, klarede vi at blive friske til dagens program med en frisk morgendukket.

Som skolebestyrelsesformand havde jeg flere gange fornøjelsen af at skulle tage afsked med lærere, der gik på pension. Jeg hyggede mig især med at fortælle lidt, når det var en lærer, jeg havde kendt fra min egen skoletid.

På arbejde

I 1991 var kontoret flyttet hjemmefra til lejede lokaler i den tidligere bagerbutik "P. Dahl" på Sognevej. Her blev der også plads til Ole, som havde salg af computer samt installering af programmer mv. med firmanavnet ON-Data. Det var en stor hjælp at have Ole lige ved hånden, når computerne ikke lige gjorde som jeg ønskede. Der blev også plads til Oles kæreste Susanne, som havde tid til også at hjælpe mig med diverse opsætningsopgaver. Her foreslog

jeg hende at arbejde med idéen til en kommende Vangede Avis; disse layout ligger stadig i gemmerne. Susanne stoppede da hun skulle på barsel i 1992 og jeg måtte se mig om efter en anden til at lave dtp-arbejde og her kom Hans ind i firmaet og blev ansat på fuld tid.

Mine forældre, der var flyttet til Sydsjælland, kom ind til os ca. en gang hver 14. dag; så lavede min mor regnskab for mig og min far gik lidt til hånd eller kørte ind for at besøge min farmor.

Jeg brugte stadig mange underleverandører til diverse opgaver. En af disse var Bentes Fotosats. Da hun lukkede overtog jeg hendes maskiner, kunder samt Bente. Hun kørte så videre med sine egne gamle kunder samt lidt fotosats til mig. Efter et år var det faktisk slut med gammeldags fotosats, da alt blev lavet på computer. Så jeg måtte opsigte Bente og sælge maskinerne.

En anden af mine lokale leverandører var Poul, der havde tegnestuen Artshop på Gentoftegade. Som en lidt pudsig fortælling ville Poul flytte til mindre lokaler, og kiggede faktisk på de lokaler, som jeg senere købte. Poul fandt i stedet en villa et andet sted på Snogegårdsvej og vores samarbejde har fortsat lige siden.

I 1993 blev vi sagt op i den gamle bagerbutik og måtte finde nye lokaler, der var så mulighed for at købe en tidligere butik på det andet hjørne. Her havde været tegnestue, og lokalerne var klar til at flytte ind i (her var der i mine drengeår en manufakturforretning). Vi skulle altså bare flytte over gaden, så det kunne klares uden lastbiler.

Min mor som tidligere havde været med til at planlægge flytning af Bibliotekstilsynet udarbejdede en plan for flytningen og sammen med min far og Martin, en arkitektstuderende, blev det hele flyttet og sat på nye pladser, så vi straks kunne køre videre med virksomheden.

Der var meget at lave i disse år bl.a. var jeg hyret som kommunikationskonsulent for Gentofte Sygehus og vi producerede mange informationsfolder til sygehusene i Københavns Amt samt Roskilde. Samtidig havde vi fået mange job til Danmarks Idræts Forbund, så mange at der i lange perioder var mindst en brochure om dagen alene til DIF. Hertil kom der næsten dagligt bestillinger på formularer til Gentofte Kommune.

I november 1994 pressede Erdmann igen på for, at jeg skulle lave en Vangede Avis – Vangede havde brug for det. Jeg havde stor lyst, men kunne ikke se at vi kunne magte det.

Min datters kæreste Jesper (ArtShop-Pouls søn) sagde en dag ved middagsbordet, at han jo ikke lavede noget for tiden, så han ville gerne hjælpe med at få en avis op at køre. Der var hurtig ekspedition, så den 1. december 1994 havde vi Vangede Avis nr. 1 på gaden.

De følgende år blev der tit arbejdet i døgndrift, hvor Jesper, Hans og jeg brugte natterne til at laver opsætninger af Vangede Avis og alle brochurerne. Så skiftedes vi til at sove på gulvet nogle timer ad gangen – jo det var hårdt, men også sjovt.

Det var nogle spændende år, hvor der løbende kom mange, der arbejdede freelance enten



Huset på Snogegårdsvej, hvor vi flyttede til



Susanne på kontoret i 1997

ved en af maskiner eller hjemme hos dem selv.

I januar 1997 sluttede Hans. På dette tidspunkt var jeg næsten alene på kontoret og var noget skrækslagen med udsigt til udover de daglige opgaver også skulle klare den kommende avis. Men så stod Susanne pludselig på kontoret. Ja, hun kom for at aflevere en barneseng, de ikke havde brug for mere, men hun havde også hørt, at jeg manglede arbejdskraft og da hun for nylig havde gennemgået et dtp-kursus, blev vi enige om at hun startede straks den 1. februar – det er så 26 år siden nu.

I de følgende år, blev der færre af de blanketter, som jeg oprindeligt var startet med. Der kom så flere publikationer, hvor vi også var rådgiver på teksterne. Vi kastede os også over helt nye opgaver som udformning, fremstilling og montering af materiale til udstillinger til bl.a. Gentofte Messen; og igennem mange år fyldte vi Rådhushallen med stande til bl.a. Rådhusdagene. Samtidig skulle vi også levere diverse tryksager som de forskellige forvaltninger skulle bruge til Rådhusdagene.

Til kommunens hæfte om alle fritidstilbuddene i kommunen tilbød vi at stå for indsamlingen af oplysningerne ved både at sende breve ud til foreningerne og ringe dem op på de tidspunkter, hvor de havde tid til at fortælle, hvem der i det nye år stod for diverse hold. Det var et sjovt arbejde, hvor vi kom i kontakt med alle de aktive i klubber og foreninger i Gentofte. Senere blev det også til flere hæfter om tilbuddene til ældre medborgere.

Der var stadig mere at lave end der kunne klares på en normal

arbejdsuge, så vi fik stadig hjælp af freelancer, og der kom jævnlig nogen, som skulle i arbejdsstræning; nogle var til stor hjælp, mens andre ikke var til nogen hjælp, men vi prøvede at samarbejde med mange forskellige mennesker, og da vores holdning var at det skulle være sjovt at være på arbejde, havde vi mange gode oplevelser.

Vi prøvede os også med flere sælgere til at klare nogen af de mange kundebesøg, der var også sælgere, der skulle sælge annoncerne til Vangede Avis.

Når Anna, Susanne datter, var småsyg, tog Susanne hende med på kontoret; der var heldigvis god plads til både at sove og lege.

Opbrud

I marts 1998 mistede jeg pludselig min far. Han havde før haft et par blodpropper. Han faldt pludselig om derhjemme. Min mor ringede til mig, mens de ventede på ambulancen. Jeg havde det forfærdeligt. Tiden efter var hård, han havde jo også haft sit at gøre med opgaverne på kontoret og havde jo også kørt mor herind for at lave regnskab. Mor havde klargjort regnskaberne hjemmefra, da vi havde etableret en arbejdsplads til hende derhjemme. Mor fortsatte med at klare bogholderiet og tog så toget fra Bårse herind et par gange om måneden.

I 2000 gik Ole og Susanne fra hinanden, og i 2001 gik Ulla og jeg fra hinanden. I den kommende tid blev vores venskab tættere, og på et tidspunkt blev vi kærestes, men vi boede fortsat hver for sig – Susanne i Værløse og mig i Vangede. Vi talte jævnligt om at flytte sammen.

Peter på tur

2007 var et utroligt hårdt år, da min søn Peter meldte sig som udsending til Irak. Han ville ned og være med til at gøre en forskel; det var jo prisværdigt, men som far havde jeg ikke psykken til det. Jeg prøvede at tale ham fra det, men han drog han afsted. Han skulle ned og være med til genopbygning af skoler, råduse og anden infrastruktur. Han skulle jo også deltage i patruljer, og der var vejsidebomber og snigskytter på jagt efter dem. Det var psykisk hårdt for mig. Susanne var jo hos mig hver anden uge; det var godt at have Susanne tæt på i den tid hvor Peter var i Irak.

Frivilligt arbejde

Jeg brugte en del tid på bestyrelsesarbejde i Det Konservative Folkeparti, og det gav os igen nye opgaver med en masse tryksager ved de følgende valg. Herunder også en masse frivillige timer med at synliggøre partiet og hjælp til alle kandidaterne med deres egne politiske foldere. Det var også en lærerig periode, hvor jeg også fik en bestyrelsesplads i Gentofte Håndarbejds-

værksted, som igen gav mig indsigt i, hvad en handicap kan være med til. Det var nogle år med helt nye oplevelser og ny indsigt.

Vi fik også mulighed for at være med til at udgive en jubilæumsbog både for Håndarbejdsværkstedet og Konservativens 100 år jubilæumsskrift.

Vi havde i flere år stået for op sætning og levering af Lokalhistorisk Forenings årbøger og senere blev det også til en jubilæumsbog for "Den konservative Pressetjeneste"

Susanne var aktivt med i mine idéer for at gøre det sjovere at bo i Vangede og hendes opbakning og idéer gjorde at vi sammen kastede os ud i at arrangere Fest- og Kultur dage i Vangede sammen med Freddy fra kirken og Ivan fra Ejendomsæglerne Brich og Wørmer. Det gik forrygende og i 2009 fik vi også arrangeret Vangede Festival. Alt det frivillige arbejde var ved at være for meget samtidig med at vi skulle holde gang i både Vangede Avis og trykkunderne.

Det var her et lille frø blev sået til Vangedes Venner.



Bolighandel kræver tillid – vi hjælper dig hele vejen

Book en gratis og uforpligtende salgsvurdering af din bolig
Vi glæder os til at møde dig og se dit hjem

home Vangede

Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte
vangede@home.dk · Tlf. 38 41 39 30

Ejendomsrådgiver for Danske Bank koncernen



174 år og fra Vangede

af Poul Reinhard

Det er ikke ofte, at internationale firmaer bruger Vangede i markedsføringen.

Næste gang du har et glas med rødkål, rødbeder eller andet fra Beauvais i hånden, så kast lige et blik på låget. For her kan du nemlig læse følgende reklame-tekst:

“Beauvais siden 1850. Grundlagt i Vangede af Jean Desiré Beauvais” siden da har Beauvais stået for den gode danske smag.”

Beauvais var kok på den danske flådes skibe under treårskrigen (1848-50). Her lærte han, at friske fødevarer hurtigt blev uspiseligt, på de langvarige togter til søs. Da krigen var slut bosatte Beauvais sig i Vangede, hvor han startede en produktion af salteri og røgeri. Han eksperimenterede også med fremstilling af en ny opfindelse, nemlig konserver. Det lykkedes at få startet en produktion af konserverede asparges og senere også kødkonserver, som hurtigt blev en kommerciel succes.

Konserver blev almindeligt i enhver husholdning. Flåden blev fra starten en af firmaets store kunder. Senere blev også tidens mange polarekspeditioner helt afhængige af Beauvais' konserver og firmaet begyndte også at eksportere. Efter 15 år med konserverindustri i Vangede flyttede Beauvais produktionen til en ny og større fabrik i St. Kongensgade i København. Beauvais blev med tiden en af Europas største konserverfabrikker.

Beauvais ejes i dag af den norske koncern Orkla ASA og det er da bemærkelsesværdigt at firmaet, efter 174 år, stadig bruger Vangede i sin markedsføring.

Kilde:

www.beauvais.dk

wikipedia.org

Vangedes Lokalhistorie, 2005



I 1850 købte F.L. Beauvais Markvangshuset i Vangede af skovrideren Marie Neumann. Ejendommen lå der, hvor vi i dag finder Vangede Bygade 88-92. F.L. Beauvais udvidede i 1852 ejendommen med tilkøb af en grund.

I 1856 solgte han ejendommen til sin søn I.D. Beauvais, mod at få lov til at leje en lejlighed i ejendommen. I 1850'erne og 1860'erne havde ejendommen navnet Camilla-Lyst, opkaldt efter I.D. Beauvais' hustru Ida Camilla Fjeldsted (død 1902) (søster til danserinden Caroline Fjeldsted). De var blevet gift i 1851. I 1866 solgte I.D. Beauvais ejendommen. Kilde Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte



Låget fra en glas af julens rødkål



Udsigt fra menighedshuset. Til venstre ses en villa, der nu er revet ned for at give plads til Brugsens bygning. På den anden side af vejen ses Markvangshuset omtrent, hvor Mezzaluna Pizza ligger i dag. Fotoet er taget omkring 1930

Snedkermester



Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56

email@snedkermesteren.dk
www.snedkermesteren.dk

Fortæl, morfar



Få din historie som hæfte eller bog med hårdt eller blødt omslag

Trykkeren.dk
Snogegårdsvej 49
2820 Gentofte
kontakt@trykkeren.dk
39 65 74 41





Med JA-hatten på

Blodproppen - fornægtelsen

En solrig lørdag i juni 2023 løb Peter 58 år en tur sammen med sin datter i Bernstorffsparken. Det undrede ham lidt, at hun havde to hoveder når hun løb på venstre side, men kun ét når hun løb på højre. Han tænkte det må være noget i øjet, noget med brillerne eller noget helt tredje. Heldet var, at Peters datter er sygeplejerskestuderende og hun foreslog meget fornuftigt, at hendes far tog forbi lægen mandag morgen og fik det tjekket. Aldrig har Peter fået så hurtig en tid hos sin læge.

Peter blev akut indlagt på Herlev til udredning for en blodprop i hjernen.

Han husker, at han tænkte: "Virkelig underligt når jeg nu ikke havde det dårligt på nogen måde udover lidt perifert dobbeltsyn". Peter lå på hospitalet tre dage og blev undersøgt herunder scannet på kryds og tværs.



**Det betyder alt at komme her for ikke at ryge. Cigaretterne er ikke længere noget, der styrer min hjerne, og jeg kan fordybe mig længere tid af gangen.
Helle Bro-Nielsen, 52 år**

Hans livsstil blev udfordret og han blev grundigt interviewet:

Læge: "Ryger du?"

Peter: "Nej – jeg mener måske lidt i smug"

Læge: "Drikker du mere end syv genstande om ugen?"

Peter: "Ja – men ikke meget, måske 15, men er det ikke meget normalt?"

Fornægtelse over sine dårlige vaner og fornægtelse over at have fået en blodprop tog et par dage, husker Peter.

Vendepunktet og accept

Peters vendepunkt og hans accept af sin situation, kom på hospitalet hvor hans stuemakker – Jørgen – stillede nogle eksistentielle spørgsmål, som skulle komme til at betyde rigtig meget for Peter.

Jørgen var 70 år og hårdt ramt. Han havde inden sin blodprop været frisk, løbet, cyklet, svømmet mm. indtil tre uger før mø-

det på den nu fælles hospitalsstue. Uden varsel blev han ramt af en blodprop i hjernen. Ligesom Peter selv, men Jørgen var 70 år og lam i den ene side og Peter var 58 år og frisk og havde blot perifert dobbelt syn.

Faktum er bare, at der ikke er langt fra konsekvensen af en blodprop til den næste.

Og så var det Jørgen spurgte Peter, om han var klar over hvor heldig han var? Jørgen sagde, at han ville give sin arm i bytte for at være i Peters sted. Han ville ønske, at han kunne spole livet tilbage til han var 58 år og på hospitalet fik oplyst, at han var disponeret for blodpropper. Og hvis han havde været så heldig som 58-årig, at han aktivt med sin livsstil kunne have undgået eller mindsket risikoen for at være lam i den ene side af kroppen som 70-årig.

Det spørgsmål og det svar – indprentede sig i Peter.

Hjerneskolens

Efter Peter havde erkendt, at han havde haft en blodprop og derfor burde stoppe med at ryge i smug samt motionere med puls tre gange om ugen – så fik han et tilbud om at medvirke i et forskningsprojekt.

Forskningsprojektet skulle undersøge om lidt motion og lidt sund fornuft i livsstil kunne hindre/mindske risikoen for fremtidige indlæggelser med blodpropper.

Peter huskede Jørgens ord og tænkte: Hvad ville Jørgen have svaret? Den var nem – han ville selvfølgelig have svaret ja tak.

Efter 3 mdrs. træning havde Peter en samtale med en fysioterapeut og i den forbindelse kom spørgsmålet igen:

"Ryger du?" Peter svarede igen: "Nej da – kun lidt i smug"

Men sandheden var, at han havde prøvet at stoppe og var



røget tilbage i den gamle dårlige vane.

Fysioterapeut kom ham i møde: "Det kender jeg godt, jeg har også været smugryger, men her i Gentofte har vi et fantastisk tilbud: Et gratis rygestop kursus – skal jeg ikke melde dig til?"

Peter svarede ikke, men en uge efter lå der en indkaldelse i e-boks.

Igen tænkte Peter: Hvad ville Jørgen have svaret? Igen var svaret nemt.

Rygestop kursus – opbakning og støtte

På første mødedag var fastholdelseskurset slået sammen med det ny Rygestopkursus. Der var deltagere, som havde afsluttet de fem møder for 1, 2 og 3 måneder siden. Og de var alle forblevet røgfri. En af deltagerne indrømmede dog, at den var smuttet en enkelt gang.

Hurtigt faldt spørgsmålet: "Hvordan var det så at ryge en cigaret?"

Svaret lød prompte: "Det var en skuffelse!". Drømmen om og forventningen til cigaretten var større end virkeligheden kunne indfri.

Det svar har givet mening for Peter at huske på, hver gang lysten til en cigaret har meldt sig. Lige som Jørgens spørgsmål.

Så ved at tage JA-hatten på, har to mennesker hjulpet mig, fortæller Peter – nok uden at vide, hvor meget. Men for Peter har de to møder, været afgørende for ændring i hans livsstil på flere planer:

- Peter har motioneret tre gange om ugen

- Peter har sagt til tilbuddet fra Hjerneskolens
- Peter sagde ja til Rygestop kursus – fem gange à 1½ time.

Og han har været røgfri lige siden stopdatoen på rygestopkurset – 18. november 2023.

Han slutter: De to entusiastiske coaches, som faciliterer kurset, der er baseret på peer-to-peer princippet, har også haft en uvurderlig betydning. De ved hvor skoen trykker og hvordan der motiveres, det har også en haft en uvurderlig betydning.

Næste hold starter torsdag d. 5. marts kl. 16-18.30

Forebyggelsesafdelingen på Hyldegårds Tværvej 12, 2920 Charlottenlund

Hvis du er over 18 år, så tilmelder du dig et rygestopkursus ved at ringe til rygestoprådgiver på tlf. 40 12 92 72

Peters råd til at komme igennem et rygestop:

1. Tag imod hjælp: At nogen hjalp mig med at blive tilmeldt og at jeg have en fast aftale – ellers havde jeg ikke deltaget
2. Faste aftaler og peer-to-peer: At have 5 faste aftaler i kalenderen, sammen med et rygestophold med fælles mål, er for mig nok det vigtigste parameter for at det er lykket nu at være røgfri.





Vangedevej 8 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80
www.nyzy.dk



Abningstider
man lukket
tirs-fre 16:00-22:00
lør-søn 14:00-22:00

Buffeten
alle dage: 17:00-21:30

Pris pr.couvert
tirs-tors kr. 168,00
fre-søn kr. 188,00
Børn under 12 år ½ pris

Mad ud af huset
10% rabat
på alle a la carte

Glas- og Fugemesteren

Energiglas
Forsikrings arbejde
Hærdet glas
Termoruder

Alt fugearbejde udføres
Døre og vinduer
Vådram

Glarimester
Kim Groth
Mosegårdsvej 25B
2820 Gentofte
Tlf: 4094 1757
glasogfugemesteren@live.dk
www.glasogfugemesteren.dk





Lars Hansen
Henriette Holmgård
Henrik Holmgård
Emma Howes
Susanne Graabæk

Tandlægerne i Vangede

Alle former for tandbehandlinger til hele familien.
Implantater udføres af højt kvalificeret specialist.
Expats welcome; team fluent in English.
Gode parkeringsforhold.

Vangede Bygade 63,1
2820 Gentofte
Telefon 39 65 34 31
www.vangedetand.dk
Aftenåbent mandag

Fuglegårdsvej Fysioterapi



Behandling og genoptræning af muskler, led og ryg.

- Idrætsskader
- Rygtræning
- Knæoptræningshold
- Nakke-skulderhold
- Sclerose- og ældrehold.

v/Jens Lyngsø og Jacob Høiby
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25
www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk



Tilskud fra sygesikringen og "danmark"

Det sker i Vangede

Faste aktiviteter

- D Hver mandag kl. 18.30-20.30 Familiedag i DUI-hytten
- V Hver tirsdag kl. 16-19 Spil backgammon i Café Caféen
- B Hver torsdag kl. 16-18 Strikkeklub på biblioteket
- K Hver torsdag kl. 10.30-13.30 De flittige hænder i kirkens mødelokaler. Vi laver kreativ håndarbejde, som sælges på kirkens årlige basar
- V Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur start ved Café Caféen. Se mere hamann.kirsten på instagram

Marts

- B Fredag d. 1. kl.14-16 Forfattere om fredagen
- V Fredag d. 1. Mytevandring (Gentofteatten) se mere side 3
- K Fredag d. 1. kl. 20 Koncert
Nightingale String Quartet og Henrik Bo Hansen, klaver (se midtersiderne af kirkens indlæg)
- B Mandag d. 4. kl.19.30 Foredrag: Marie Brixtofte
- B Tirsdag d. 5. kl.14-16 Netcafé
- V Torsdag d. 7. Trafikgruppemøde i Caféen se mere side 2
- K Søndag d. 10. kl. 14.00 Fællessang (se midtersiderne af kirkens indlæg)
- K Onsdag d. 13. kl. 14.00 klip fra filmen 'Kun for mennesker' om Vangede Kirkes arkitekt Johan Otto Von Spreckelsen (se midtersiderne af kirkens indlæg)
- B Onsdag d. 13. Quiz
- V Fredag d. 15. Jazz
Menu Gullash med mos pris 90 kr.
- K Søndag d. 17. Vangede Kirke 50 år se midtersiderne i denne avis
- B Tirsdag d. 19. kl. 15-16 DT-medaljen
- B Onsdag d. 20. Bål og bøger for børn
- Onsdag d. 20. kl. 19 Det Danske Postvæsen 400 år**
I den anledning inviterer Gentofte Lokalhistoriske Forening til et foredrag ved Erland Hansen om Postvæsenet i Gentofte Kommune gennem 400 år – fra start til slut.
Sted: Vangede Kirke, Vangedevej 50. Ingen tilmelding



Christian IV's forordning fra 1624



Der tages forbehold for ændringer og fejl

Onsdag d. 20. Vangede Bycentrum

holder generalforsamling

B **Torsdag d. 21. Genlæst: Sindssyge i litteraturen**

B **Fredag d. 22. Husker du... så glemmer jeg**

Koncert med gamle danske sange

K **Lørdag d. 23. kl. 14 Børneteater og påskeæggejagt**

(se midtersiderne af kirkens indlæg)

B **Søndag d. 24. Søndagslæsning kl.14**

B **Onsdag d. 27. Foredrag: Camilla Stockmann**

April

B **Tirsdag d. 2. kl.14-16 Netcafé**

V **Fredag d. 5. Jazz**

Menu Lasagne med grøn salat pris 90 kr

B **Lørdag d. 6. Se liv og se det spire-workshop**

K **Onsdag d. 10. kl. 14.00 Kasper Morville fortæller**

om sin udsendelse til Kosovo som præst for hæren (se midtersiderne af kirkens indlæg)

B **Fredag d. 12. kl.14-16 Forfattere om fredagen**

B **Lørdag d. 13. kl.10-13 Byttemarked**

V **Søndag d. 14. Affaldsindsamling**

K **Søndag d. 14. kl. 14.00 Fællessang**

(se midtersiderne af kirkens indlæg)

K **Tirsdag d. 16. kl. 19 Det danske Pigekor**

og FIGURA Ensemble

(se midtersiderne af kirkens indlæg)

B **Onsdag d. 17. kl.19 Quiz**

V **Torsdag d. 18. Generalforsamling**

se mere side 2

B **Torsdag d. 18. Foredrag: Præst på gyngende grund**

V **Torsdag d. 18. Vangedes Venners generalforsamling**

se indkaldelse side 2

B **Søndag d. 21. Søndagslæsning**

B **Onsdag d. 24. Bål og bøger for børn**

B **Onsdag d. 24. kl.18.30 Foredrag Kristian Ibler**

K **Onsdag d. 24. kl. 19-21 Vedvarende energi**

i det åndelige og fysiske liv – krydret med digte, historier og gøgl Foredrag med Jytte Abildstrøm (se midtersiderne af kirkens indlæg)

V **Torsdag d. 25. Varme Hveder i Café Caféen**

B **Fredag d. 26. kl.14-16 Forfattere om fredagen**

B **Søndag d. 28. kl.14 Søndagslæsning**

Maj

D **Fre.-lør. d. 3.-4. Børnehjælpsdage**

B **Lørdag d. 4. Design en kiste**

K **Søndag d. 5. kl. 14.00 Fællessang**

(se midtersiderne af kirkens indlæg)

B **Tirsdag d. 7. Netcafé**



K **Tirsdag d. 7. kl. 19-21 Kirketjenerens børn fortæller**
om deres opvækst i Vangede Kirke (se midtersiderne af kirkens indlæg)

B **Fredag d. 24. kl.14-16 Forfattere om fredagen**

B **Lørdag d. 25. kl.10-11 Børnekoncert**

B **Mandag d. 27. Foredrag med Bente Klarlund**

B **Onsdag d. 29. kl.16 Bøger og bål for børn**

K **Torsdag d. 30. kl. 19.30 Jazzkoncert**

(se midtersiderne af kirkens indlæg)

Juni

B **Fredag d. 7. kl.14 Forfattere om fredagen**

V **Fredag d. 7. Jazz i Bibliotekshaven**

B **Lørdag d. 8. Zoologisk Have gæster Biblioteket**

V **Lørdag d. 8. Fest på Kirkebakken**

Bamsejam (Bamses Venner kopiband)

Almost Quo (Status Quo kopiband)

V **Søndag d. 23. Skt. Hans-bål i Nymosen**

FÆLLES SANG; *Vangede*

Der arbejdes på at få gang i fællessang igen, men vi har ikke fundet datoerne endnu. Hold øje med vangedesvenner.dk og opslag i Caféen

Det lille bogstav ud for arrangementerne viser, hvem der står for arrangementerne – se evt. arrangørernes hjemmeside
Arrangør **B** Biblioteket **C** Charlotteklubben **D** DUI **K** Kirken **V** Vangedes Venner
Se mere på genbib.dk/vangede charlotteklubben.dk dui.dk/vangede vangedekirke.dk vangedesvenner.dk



Butikkernes åbningstider – februar 2024

Alpha VVS Teknik Tlf. 45 93 19 49
mandag-torsdag 7.30-15.30
fredag 7.30-15.00

Café Caféen Tlf. 39 98 57 02
mandag-fredag 12.00-18.00
lørdag 12.00-16.00

Clinique Golé Tlf. 60 54 14 33
mandag 11.00-19.00
tirsdag-onsdag 10.00-18.00
torsdag 12.00-20.00
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

danbolig Tlf. 39 40 80 90
mandag 12.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-16.00
søndag efter aftale

Danske Bank Tlf. 45 12 45 00
Hæveautomat i Vangede
Rådgivning på Jægersborg Allé eller Strandvejen

Den lille Kælderbutik Tlf. 22 48 96 48
onsdag & fredag 12.00-18.00

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-torsdag 13.00-22.00
fredag-lørdag 11.00-02.00
søndag 11.00-20.00

Frisør Totten
Tine Gram Tlf. 51 36 46 95
Anette Grevad Tlf. 30 23 83 13
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-13.30

Glas- og Fugemesteren Tlf. 40 94 17 57
mandag-fredag 8.00-17.00

HairLook Tlf. 61 10 19 18
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 9.00-16.00

home Tlf. 38 41 39 30
Åbent efter aftale

IKEA
Alle dage 10.00-21.00

Ismageriet Tlf. 60 10 40 40
mandag-torsdag 11.00-22.00
fredag-lørdag 10.00-22.00
søndag 11.00-22.00

Kirken, Vangede Kirke Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag 9.00-16.00
kontoret: tirsdag-onsdag 9.00-12.00
torsdag 15.00-17.00
fredag 9.00-12.00

Netto
mandag-søndag 8.00-22.00

Ny Zi Yang Restaurant Tlf. 39 65 82 80
mandag lukket
tirsdag-fredag 16.00-22.00
lørdag-søndag 14.00-22.00
Ta' selvbord 17.00-21.30

Phoenix Running Sushi Tlf. 39 65 89 88
mandag-torsdag 16.00-22.00
fredag-søndag 14.00-22.00
Running Sushi 17.00-21.30

Skjold Burne Tlf. 39 65 34 00
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

Stylelab Gallery Tlf. 22 24 99 49
mandag lukket
tirsdag efter aftale
onsdag-fredag 12.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-fredag 8.00-20.00
lørdag-søndag 8.00-19.00

Tandlægerne i Vangede Tlf. 39 65 34 31
mandag 8.00-18.00
tirsdag 8.00-15.00
onsdag-torsdag 8.00-17.00
fredag 8.00-14.00

Today's Special Tlf. 23 44 17 90
mandag-fredag 7.00-18.00
lørdag 7.00-15.00
søndag 7.00-14.00

Torp Glas Tlf. 29 28 57 60
Kun efter aftale. NB Ny adresse

Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
man-, ons- & torsdag 12.00-16.00

Vangede Begravelse Tlf. 70 22 24 46
døgnåbent

Vangede Bibliotek Tlf. 39 98 57 60
mandag-torsdag 11.00-17.00
fredag 11.00-15.00
lørdag 10.00-14.00
selvbetjening alle dage 6.00-24.00

Vangede Farvehandel Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag-torsdag 10.00-17.30
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Vangede Kiropraktik & Sundhed Tlf. 73 70 98 00
mandag 8.00-18.00
tirsdag 10.00-18.00
onsdag 8.00-12.00
torsdag 12.00-18.00
fredag 8.00-14.00
weekend efter aftale

Wieth Dans Tlf. 39 65 31 07



VANGEDE BYCENTRUM

Alle disse butikker/virksomheder er medlemmer af Vangede Bycentrum. Medlemsbutikkerne kan du kende på, at de har dette mærke siddende i deres ruder.

Se mere om butikkerne på www.vangede.dk



DILIGENCEN

Åbningstider

mandag-torsdag 13 - 22
fredag-lørdag 11 - 02
søndag 11 - 20

Tlf.: 39 68 01 78



Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

- * Butik og udstilling
- * Bad og modernisering
- * Skifer · tegl · paptag
- * VVS service m. døgnvagt



www.kjeldhansen.dk



Der er penge i energibesparelser

Gaskedler
Tagarbejde Skotrender

Alle former for
VVS-service

Mesterloddan 29
Tlf.: 45 93 19 49
www.alphavvs.dk



Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterloddan 33, 2820 Gentofte
www.smedevaerksted.dk